

ACC. NR. 139.

Landskap: SMÅLAND

Upptecknat av: John Andersson

Härad: TORNA & FROSTA

Adress:

Gårdstunga

Socken: Svenstorp
Flyinge
Kristineberg

Berättat av:

Uppteckningsår:

Född år i

Uppteckningen rör

Spöckerier

1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

1. Om Svenstorps slott i Tona h: d
 2. Om Flyinge kungsgård 132.
 3. Om Kristinebergs gård under Skarhult, Frosta h: d

Gamla sägner Upptecknad av

Johan Andersson (1899) Gårdstunga, Frosta härad.

Spöknier

Det säges att vid Svenstorps slott röder om Örtäfte. Skall ha funnits ett rum för inte så lång tid tillbaka om vilket följande berättas. I det rummet var en fönsterruta, som aldrig fick sitta hel utan den kom undan om natten, om den blivit satt i om dagen.

Här är en tilldragelse från nuvarande Flyinge kungsgård. Det skall ha tillgått så, att de, som bebodde gården, skulle ha bjudit dit mycket folk av rik släkt. (Det skulle mycket ha talats om det stora bröllopet.) Hitt skulle mycket folk ha färdats, men ingen kom tillbaka, förr än efter någon tid, då en dam lyckades komma till smeden. Här fick hon last hästskorna bakvänt, och sedan lyckades hon undkomma, för spåren visade mot gården. Hon omtalade den hemska tilldragelse, som hon hade sett. Alla blevo mörkade, efter som de kommo dit in. Begravningarna skulle ha varit i Trädgården. Där har man funnit lämningar i senare tider.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Från Kristineberg omtalades, att en arbetare blivit anställd vid denna gård. Hans sängplats blev i kostallet till sammans med ryktaren. När daglönaren var i lag med att lägga sig, hördes en kvinnorsöst eller jümmer. Ryktaren sade, att det måste vara något, som daglönaren hade med sig. Denne svarade, att han hade mördat sin hustru, och sedan dess hade han aldrig varit fri från det ljudet.

1328 Hon själv kunde se henne och, men annars kunde folk endast höra henne.