

Carl Sundt 193

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKLIVSÄRKIV

193

Växjö. En Spökhistoria från skogstrakten.

Växjö.

Upp i våra nordliga skogstrakter, i Småland bodde för många år sedan en gammal gumma, som hette Ingrid. Hon hade tre döttrar. Mannen dog, när barnen voro helt små genom en olyckshändelse vid en kolmila. Gumman var en elak och snål käring, som inte visste, vad ont hon skulle göra de stackars barnen. Hon skickade flickorna ut att plocka smultron mitt i vintern, när snön låg på marken. När de kommo hem utan bär fingo de stryk. Maten tröt, de stackars flickorna sändes ut att tiggas. En dag skickade gumman en av flickorna, den yngsta, att hämta något från en kista på loftet. Hon gick ditupp, och gumman följde efter. Flickan öppnade kistlocket, och bockade sig ner för att taga upp saken. Då sprang gumman fram och slog igen det tunga kistlocket, vilket öcnblikligen dödade den stackars flickan. "Så där ja," sade den elaka gumman, "nu har jag en mindre att ha besvär med". Flickan begravs, och dödsorsaken sades vara olyckshändelse. Några nätter efteråt vaknade gumman vid ett häftigt buller, som kom ifrån loftet. Hon drog på sig och smög sig dit upp. Men vad fick hon se! Locket till kistan var öppet, och i den stod en skepnad, den döda flickan, som med späd stämma bad henne komma närmare. Gumman gjorde det, men i detsamma gick locket igen med en skräll, varvid gumman blev skrämnd, att hon spång baklänges och föll ned för den branta trappan och bröt nacken av sig. De två flickorna voro glada däröver. De hyrde ut det ena av rummen åt en fattig familj som intet ont anade flyttade in. Men redan försåta natten stördes de av något oväsen. Mannen steg upp och gick upp

28

på loftet, varifrån han tyckte, att ljudet kommit. Däruppe fick han se kistan, vars lock stod öppet. I kistan stod en kvinnogestalt, som vinkade åt honom att komma närmare. Han gjorde det, men i samma ögonblick gick locket igen med en väldig skräll, och förskrämd föll han avsvimmad till golvet. Då detta mystiska buller upprepades nästan varje natt, måste de slutligen flytta.

Carl Arndt

19

Växjö.