

ACC. NR. 194

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: ÖSTERGÖTLAND Upptecknat av: Torgny Andersson
Härad: Finspångalän Adress: Kolstads Säteri
Socken: Risinge Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1923-24 Född år _____ i _____

Uppteckningen rör
Spökhistoria

Skriv endast på denna sida!

15

1944

1944

Torgny Andersson
Kolstads säteri
Risings s:nSengångarhistoria
Spökhistoria.

Östergötland

För många år sedan var det en svinskötare anställd vid min farfars gård Kolstad i Risings s:n Östergötland vid namn Kalle Bengt. Han hade jämt visat sig litet underlig, och han kunde berättade de mest vidunderliga historier. En sak, som han säkert trodde på, var att man efter döden skulle "gå igen", och det försäkrade han också sina kamrater, att de skulle få se. Så hände det, att denne Kalle Bengt drunknade. Han hittades till slut i vassen i sjön Glan. Nu undrade alla, om de skulle få se eller höra något från honom. En tid därefter kom det främmande på besök, och en av dem skulle ligga i ett rum över natten, som kallades spökrummet. En ägare till gården hade där för länge sedan sökt taga livet av sig genom att skära av sig pulsådern, varigenom uppstod en blodfläck, som var omöjlig att borttaga. Gästen hade inte legat länge, förrän han hörde, hur någon knackade på fönstret. Så blev det tyyst ett tag, men så hördes det igen. Han steg upp och tittade ut, men ingen syntes. Så stod han stilla. Då hördes tydligt igen samma knackning. Han väckte då farfar, och bägge gingo ut för att se, vem det var, men ingen syntes. På morgonen omtalades detta, och nu voro alla säkra på att Kalle Bengt "gick igen", Så gick det en tid, och flera gånger hörde man denna knackning, men någon förklaring på det mystiska fick man ej. Omsider upptäckte man att knackningarna härledde från ett par trädgrenar som slogo mot rutan vid en viss vind.

Torgny Andersson, Kolstad säteri, Risings s:n, Östergötland.

1944

C18