

Skans
Torna
L. Sandby

Dec. Nr 29

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

La

Gamla förhållanden för 30-40 år sen

1. Vårdagen skulle vara den 25 Mars.

Vårarbetet skulle börjas första dagarna i Mars eller
sist i April de olika påskdagarna skulle ses 8 till
10 dagar efter vårdagen som var den 25 Mars. Gösla
och plöja brukar man i medien av Mars. Fåren
släppts på bete 25 Mars. Neaturen medion av
April.

2. Om den blivande våren hade man alltid tecken
på vintern blev det fort nyvår blev det tidigt
gräs men blev det sent nyvår blev det sent
gräs och vår.

4. Väderleksmärken hade man reda på jullelgen
och nyårsdagarna till trettio dagarna, som jullel-
dagen blev så blev januari, Andag jule såsom
februari och som alla dagarna var och en dag
motsvarande sin månad i sin ordning

5. På sjöden fick man reda på var det mest
renfrost medel vintern blev det god sjöid var
det däremot litet renfrost blev det dåligt sjöid.
Dödsfall fick man reda på så sätt. var det en
yngre människa som dog först på året, blev
det mest yngre människan som dog på året
var det en gammal så var det mest äldre. Och
var det en stark som dog först på året och sen
ett barn eller en gammal så var det många som
dog, man var det motsatsen på det nya så
blev det motsatsen på det gamla också. Man
fick reda på om att då skulle bli dödsfall
då komma hos en, då sköt melvaden pepp
jordbjörnar på gården eller vid graven vid
bombyghuset då blev då dödsfall.
Skada i händerna betyder tack för sist i
högen och lövargillet när det var i bänster.

Skinn
H. C. Nr 29. G. S. Skinn
S. Sandby

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Le

<sup>S. Sandby
1913</sup>
Myrmirer betyder att man fastare skulle
man få förgärlig under dagens lopp.

Toldas firades halvborgston i Midnattsvakten
Springa omkring och skuta lösa skott, skralla
i skavelor och blåsa i lev brevar man julvakt
^{se se tillkommande}
På konnande händer fick man reda på
kärnan. När man tog reda på om man
skulle bli gift fick man reda på på sätt. På
Ursårsdagen satte man sig på dörrtröskeln
med ryggen vänt åt det rum, där man skulle
sova under natten. Medan man sitter där äter
man en apelsin med kross och jäil. Om
man då under natten drömmar att någon
kommer och ger en vatten så blir man gift
med den personen. Drömmar man inte om någon,
så blir man ej gift