

BäckhästenLUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

1

När det hemma berättade mig  
 att hennes föräldrar en gång när de varit  
 borta på kalas och gick hem senare natten  
 på en Bäckhästen hemma upp ser en  
 a och gå långt den en bit varpå den för-  
 pinner. Hon berättade på ett leende hon  
 ej minnas att de talat om.

YarselLUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

2

Vidare på berättelse how, att en  
gång, när hennes mor var hemma i sista föräldra-  
hem, hade hennes två bröder kört till staden  
med lantmannaprodukten. De hade ju  
kunnat se hanna varande rättit försämlade  
i storstugan och tydligt hört broderns komma  
hörsse ju på gården, samt kort dera slappa  
med pryglarna när de spände ifrån hästen.  
Sedan hade de väntat länge på att de  
skulle komma in, men de kommo ej. De grigo  
de ut för att se efter vad som fattades och då  
beskanns det, att de ännu ej voro komnna.  
Någon annan förklaring på detta och  
att det varit spöke kunde man naturligtvis inte  
känna sig, utan i den tron blevo de alla.

BäckhästenLUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3

Dessutom minns jag en berättelse,  
 som en tjänsteflicka vid namn Ellen Nilson  
 berättade för mig när jag var liten skolpojke  
 Den lydde på här: "Jag glömmes aldrig den  
 gången jag såg bäckhästen, fastän jag vet  
 att det ej är vår någon på den jag såg  
 den gången. När hemma gård nämligen en  
 å genom byn och vid sidan om den ligger  
 en äng, på vilken det om vintern finns  
 en helig skridskois. Här brukade jag och  
 mina skolkamrater leka och åka skridsko  
 varje kväll på jant skolan slutat. Men tro  
 inte att vi kunde gå hem med oss, fastän  
 det ibland blev alldeles mörkt förän  
 någon av våra föräldrar kom och körde hem oss

Ty vi skulle ju lära läsa, men men-  
 sedsels voro vi då på trötta och somniga  
 att vi någon läsa kunde lära. På vår  
 det en jiffig gulbe som beslöt att lära  
 oss gå hem i tiden om kvällen och på  
 påminna gång sepliva en gammal folk-  
 tu, som höll på att dö ut. Han tog en  
 kväll sedan det började bli mörkt i all  
 hemlighet ett läkan och smyg mig till  
 mer till en, vilken han följde till han  
 kom fram till oss på isen. På svepte  
 han kvickt läkanen om sig och närberod  
 fram mot oss. Förskräckt flydde vi alla  
 från isen, inom ett ögonblick, skrikande,  
 läkanhusten, läkanhusten. Följden härav  
 blev att någon av oss torde stanna på isen  
 till skymningen började samt att en allman tog  
 på läkanhusten