

16

508.

508

1

Sk. Albo h.  
S. Mellby  
Nils Måansson  
F. M. 1877

Uppteckn. av Kjell Hagberg  
sommaren 1928.

LUND'S UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Skaumannen.

Jag har hört berättas, att en kvinna skulle ha fått  
ett barn tillsammans med en skauman.

(4 sidor)

100  
508

22

Nils Månsson  
S. Mellby  
Albo härad  
Skåne.  
Född i S. Mellby 1847.

Uppteckn. av Kjell Hagberg  
sommaren 1928.

LUND'S UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Trollen i Stenshuvud.

I berghällarna bö trollen i grotter. De hålla sig med flera slags husdjur, t.ex. hästar och getter.

.....

Min farfar var en gång ute och gick i stenhällarna. Då fick han i berget se en dörr med vanlig klinka. Han öppnade och därinne satt en höna. Men när farfar tittade på hönan, så började hon växa, och ju mer han stirrade på henne, ju större blev hon. Det var en trollhöna. Farfar gjorde sen märken för att hitta tillbaka till dörren, men han lyckades aldrig leta sig dit igen.

Nils Månsson  
S. Mellby  
Albo härad  
Skåne.

Född i S. Mellby år 1847.

Uppteckn. av Kjell Hagberg  
Sommaren 1928.

508

LUND'S UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

När barnmorskan hämtades till Stenshuvud.

En gång skulle en trollkvinnna i Stenshuvud ha barn, och mannen red därför att hämta barnmorskan i Vemmerlöf. Denna fick sätta sig upp på hästen framför trollet. Rätt som det var snubblade hästen över något. "Vad var det?" frågade barnmorskan. "Åh", svarade trollet, "det var en björktoff". De redo nämligen högt uppe i luften. När barnmorska föröttat sitt ärende fick hon av trollen såsom gäva en handfull spänner. "Dem skall du lägga i <sup>1/</sup>"fejekrogen". Lägg dig sedan utan att tända något ljus", sade trollen till henne. Hon lyste och på morgonen, när hon vaknade, var hela fejekrogen full med blanka dukater.

1/ "fejekrogen" är hörnet intill spisen i köket.

4 4

Nils Månsen  
S. Mellby  
Albo härad  
Skåne.

Född i S. Mellby år 1847.

Uppsteckn. av Kjell Hagberg.  
Sommaren 1928.

508

LUNDSS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Bäckahästen.

I Åkarps kärr håller bäckahästen till. Han är gnistrande vit till färgen och så stark, att han kan ride med fyra, fem samtidigt på ryggen. Han lockar folk upp på sin rygg, men häver snart av dem i kärret så att de bliva alldeles genomvåta och sjunka.

• •

En bonde kom en mörk kväll förbi Åkarpskärret. Han fick syn på en stuga och då han var trött gick han in för att vila en stund. Men när han klädde av sig och skulle hänga kläderna på en krok, så var denna en buske och sängen, som han lade sig i, var ett vattenhål. Det var bäckahästen, som lurat honom.

508