

575.

/ 1

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Jöns Nilsson.

Född 1877 i St. Rödde, Everlöfs socken, Torna härad och bor
där.

575

En gång då Jesus gick på jorden kom han till en smedja. Han kom i samtal med smeden och samtalet ledes in på "fan" Smeden tyckte att han hade lust att spela "fan" några spratt. Ja, sade Jesus, du får spela honom tre spratt men inte fler. Sedan de talat om ett och annat gick Jesus. En tid derefter kom "fan" till smedjan. Han gav sig i snack med smeden. "Jag har gått långt och är mycket trött får jag sätta mig? Smeden: ja där är en stol sätt dig på den. "Fan" satte sig på stolen. När han suttit och vilat sig tillräckligt försökte han resa sig, men kunde ej! Smeden hade "bundit" honom så att han kunde ej resa sig förr än han fick lof. "Fan" bad: får jag komma från stolen skall jag ej komma igen på tjugo år, då lät smeden "Fan" resa sig. Och "Fan" gick sin väg. Om tjugo år kom han igen till smedjan. "Jag är hungrig, kan di giva mig något att äta? Smeden: där står ett päronträd gå upp där och ät dig mätt". "Fan" krev upp i p

päronträdet och åt men då han skulle gå ner igen kunde han ej ty smeden hade "bundit" honom än en gång. Fan sade: får jag komma ur päronträdet så skall jag ej komma igen på tjugo år. Han fick komma ner och gick sin väg..Efter tjugo år kom han igen och ville tala med smeden. Smeden hade gjort en stor lås och sade till "Fan": kryp in i låsen". "Fan" kröp in. Då läste smeden den och lade den först i elden och sedan på städet och började hamra på den. "Fan" skrek o och bad få komma ut så skulle han aldrig mer komma till smedjan, då släppte smeden honom och "Fan" for sin väg och våga sen aldrig komma tillbaka.

3,3

575

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

575