

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Skede socken. Meddelare Hustrun Hanna Karlsson,
Holsby Åkra, Alshedala.

Skedebon, som fick rida med trollgubben i luften. (Sägen).

Det var em gång en skomakare, nästan utåt Skede. Han LUNDSS UNIVERSITETS
var i Stockholm i ett ärende, och han skulle resa hem. Och det FOLKMINNESARKIV
var julafton till på köpet.

När han kom utåt tullen, var det en som frågade, vart han
skulle resa.

Då så sa' han, att han skulle resa åt Småland, till Skede.

Då erbjöd främlingen skomakaren att få rida med honom.

Och skomakaren tog emot anbudet och satte sig upp på
hästryggen.

Men i stället för att följa någon väg, tog ryttaren vä-
gen rätt oppå luften.

De red länge, men när de ridit långt, långt stötte sko-
makaren emot något med foten.

Då frågade han, vad det var.

"Jo, det var Vetlanda kyrkspira", sade gubben, som
hade hästen.

Då bad skomakaren honom för Guds skull, att han skul-
le få stiga av.

Men han hann inte det, förrän han kom till slätten i
Vetlanda.

Den där som red var en trollgubbe förstås. Han be-
rättade, att han skulle resa till Kettilsås på bröllop.

Skomakaren gick till Skede, så han kom dit, när fol-
ket skulle gå ur kyrkan julmorgonen.

Han blev lite konfys sedan.

Annärkning.

Meddelaren hade hört denna sägen av sin
farmor, hemmansägarehustrun Eva i Holsby Åkra.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Hustrun Hanna Karlsson,
Holsby Åkra, Alsheda.

Trollen i Solarejsberget, som åt opp maten i prästgården.
(Sägen.)

Det var hos en präst i Holsbyholm, som folket aldrig
blev mätta.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Så var det en vallpojke, som gick och vallade på Sola-
rejsberget.

En gång när vällingklockan i prästgården ringde, började
trollen inne i berget fråga varandra efter sina luvor.

De skrek: "Var är min luva? Var är min luva?

Då sa' pojken: "Får jag en med!"

De kastade opp en luva till honom och sa': Här får du fars
gamla luva, för vi har ingen annan."

Vallpojken gick till prästgården och gick in i köket.

Trollen sprang och ville ha mat, och så fort maten sattes
fram, gick den åt. De åt opp den för folket.

Sen togs vällingsklockan ner.

77
Då hörde pojken dem säga: "Nu har de tagit ner vällingsklockan, nu får vi svälta ihjäl."

Anmärkning. Meddelaren hade hört denna sägen avsin farmot.