

En sägen i min hembygd.

1.

Slättskär  
Sala

Jätte-sägen.

Att uppleta en sägen från min hem-  
trakt är sannoligen icke så lätt, när de så  
gott som alla tycks hava spårlost försvunnit.  
Varför trakten är så fattig på sägner är nog  
svårt att säga, möjligen kan det bero på  
generationernas undan för undan slappnande  
intresse för deras fortoars. När de så i våra  
dagar, då intresset för deras bevarande blivit  
större, skola dragas fram för upptecknande,  
återstår föga och mestadels ingenting. Den  
enda sägen, jag hört, och som jag ären nu  
änna uppteckna, återfinnes ären i många  
andra trakter av vårt land i mer eller mindre  
olikartat skick. (L.S.)

Det var länge sedan i tiden. Det var  
jättarna ännu behärskade slättbygden. Två jät-  
tade kommit tillsammans i någon angelägenhet  
eller kanske hade de helt oförmodat träffats  
på någon av sina vandringar. De kommo i sin  
språk med varandra och böjate berättat om en  
vältiga bedrifter. Den ena föstäljde större och  
väre historier en den andra. Men hur det var  
och blev lycktes de bliva ense om vad de kun-  
de frambringa i fråga om kraftprov, när de  
ena trodde sig vara starkare en den andra.  
Tingenterna kunde föla detta, och de kommo  
då helt naturligt överens om en öppen för-  
kamp. Den ena av dem åtog sig arnejandet  
av den gräsboljande stätten, vilken utbrede sin  
framför deras blickar. Den andra åter fick se  
anförtrött uppbyggandet av en kyrka, vilken  
skulle synas vitt över nejden. Förvingen utföll.

2  
sill fördel för kyrkbyggaren, ty han hade redan sitt verk färdigt, så den som mejade stätten, hade ett gott stycke kvar. Men när den efterblivne <sup>(gättu)</sup> såg detta, blev han vred, tog upp sitt bryne ur fickan och sträckte ut sin arm samt tog noga sikte på kyrkan. Han tänkte <sup>(att)</sup> med en fullträff slå medtävlarens vett i spillror. Kastet gick icke den nödda verkan ty avståndet var för långt, så att stenen föll ned, innan den hade nått målet. Platsen för nedslaget utmärkes ännu idag av en ganska stor vattenfylld grop, vilken skulle vara uppkommit vid brynets nedslag. Stället kallas för Flöjn och är beläget omkring en halv mil norrut från Kumla kyrka, emellan byarna Flättkärr och Fredbrunn.

Upptecknat av Gösta Olsson (född 1901)

Flättkärr

Sala