

Skinnkath. "En sägen"

Denna sägen, <sup>berg berg</sup> omtalar hur en grav nyttkommit,  
 i slottsträdgården, i min hembygd. Graven, varom  
 sägen förtäljer, är en egendombig grav. Den är  
 gjord av kvadersten, och liknar en stengrotta.

Det säges att denna alkov, gömmer skoffet  
 av en "Greve".

På ena sidan av graven finnes en gravering  
 inhuggen, vilken föreställer bilden av två unga  
 människor, (en man och en kvinna) kämpa för  
 sina liv bland brusande vågor.

Jag skall nu citera gravens historia;  
 såsom jag själv hört den, av gamla berättas!

— För många, många, år sedan bodde  
 i långt från detta bruk, en mjölnare, som  
 en morgon i sin kvarn, fann ett litet  
 gossebarn ligga sovande på kvarnens botten. 21

Gossen syntes hava grätit sig till  
 sömn, för de våta kinderna buro vittne därom.

Någon okänd person hade nedfiset  
 gossen, på pottnen av kvarnen, genom ett kraigt  
 fönster. Mjölnaren gjorde stora forskningar,  
 för att finna barnets föräldrar, men utan  
 resultat de voro föräldrad borta. Emellertid  
 adopterades gossen i mjölnarens familj, och  
 fick namnet "Olov".

Oloven gingo, och gossen växte upp till  
 yngling. Kvarnen tyckte han blev fång.

Han ville ut och se världen, och så  
 en dag tog han farväl av sina föräldrar  
 och reste långt bort.

Många år gingo sedan, men intet hördes  
 från honom, så mjölnarfamiljen sörgde honom  
 såsom död.

Men så en dag förändrade ett ryckte, att

Olov var på väg hem, och gift med Färna.  
Grevens dotter.

Det skulle nämligen lär ha varit så,  
att Grevens från Färna med sin dotter  
varit i Finland-på besök. Och på hemfärden,  
därifrån, hade slumpen fört dem ut, på samma  
skepp, som Olov styrde.

Det säges att de ej kommo till land, på detta  
skepp, stormen bröt det sönder. Men Olov  
lyckades ändå rädda de båda som tillhörde  
hans hembygd.

För denna bragd erhöll Olov, "Färna Brukt",  
-efter Grevens död-

Det säges; att "Lycho Grevens", som Olov kallades för var  
omtyckt av alla, både gamla och unga.

När Lycho Grevens kände sitt slut närkas,  
bad han sitt folk, att få bli begravd i sin  
trädgård, invid slottet. — Och tillade; Ni vandra  
varför jag vill hava min gravplats där! — Jo,  
därfor att jag så ensidigt tillkommit till denna  
bygd; vill jag utan sidokamrat, sova i min trädgård  
till dess någon kommer, som har lust att rycka  
mig därifrån!

Lycho grevens fick sin sista begäran  
uppfylld. Men inte nog därmed, folket uppförde  
även en stenalkov över den dödes grav, med  
en ingravering på gravens ena sida.

Den står gravens i slotts trädgården till  
ett minne, och beundras av många. — Slut.