

Använd båda sidorna
 å papperet om det är
 nödvändigt.
 LUNDS UNIVERSITETS
 FOLKMINNESARKIV

Till

NORÉNS

Korrespondensinstitut,

MALMÖ.

Ämne: Svenska språket med rättskrivningslära

Brevets N:o: 12

Namn: Nils Wärme

Elevens N:o: 8970

Adress: Fabriksgatan 4

Kristinehamn

Svar och lösningar:

Lärarens rättelser:

Olyxgift ILagan om Gogo och hennes vita barn.

Det var en gång en liten gosse som hette Nils, och hans far som var sjökapten. De skulle nu se på till frustration. Allden sedan blev det full orkan och skynget gick i kvar, räddningsbåten slags i spillror av stormen, så att besättningen fick bli sig fast vid spillborna.

Nils far fick tag i en plankstump och svorade fast ^{Nils} ~~honom~~ vid denna. Men snart gick svarringen upp, och Nils skildes från sin far och fördes av vågorna mot land, där han av utmattning snart somnade in. I skogen därmitill bodde en gorillfamilj och en hel svärm små apor.

Nu skulle gorillmamma ut och skaffa mat åt sig och sin familj, hon gick därför ner till stranden och fick där se den lille Nils. Mamma hade Nils en bildbok där en gorilla var avbildad, så att ~~han~~ ^{han} nu visste vad det var för ett djur som stod bredvid honom.

Han började skratta och kalla gorillen för Gogo.

Gorillen blev förtjust i den lille Nils och tog honom med till sitt bo där han fick mycket roligt.

En tid därefter anbrade ett fartyg invid stranden, ombord befann sig bland andra, även Nils far, han hade kommit hit för att söka efter Nils sedan han själv hade blivit räddad. De rodde i land, och borta på

Wärme!

(2. S)

Svar och lösningar:

Lärarens rättelser:

en äng sågo de gorillan och Nils som vore på väg till stranden. Då Nils ^{kom} närmare kände han igen sin far och sprang i hans famn. Men när gorillan såg att de skulle ta hennes lilla barn ifrån henne, rusade hon fram och ryckte till sig Nils. Nu blev Nils far rädd, ty han trodde att han skulle mista sin lilla gosse för andra gången. Han tänkte nu att skjuta gorillan men riskerade på samma gång att träffa Nils, men ^{han} betänkte sig ej länge utan siktade på gorillans huvud, tryckte av och gorillan föll med ett brålande till marken. När Nils såg att hans Gogo var död började han gråta. Vad gråter du för, pojade fadern? Jo jag tycker att det är så synd om Gogo. Pojke, sade Nils! Skriv en lapp och lägg på Gogos grav. Jo det skall jag göra, men vad skall jag skriva? Skriv, adjö, smälla Gogo.

Uppgift II

"Min hembygd"

Min hembygd heter Rämman, och ligger i värmaland. Från Rämmans station, går en landsväg runt omkring Rämmsjön. Först kommer man till Rämmans herrgård, ett ställt hus med många flyglar, och en stor trädgård. Sedan går man igenom en allé av ekar och lönnar, på höger sida om allén höjer sig en vacker å som kallas hyttasen, och på alléns vänstra sida ligger kraftstationen. Därefter går man över en bro, och upp för en brant backe, kallad bergbacken. Och nu ser man "Halla" som är mitt hem, och där jag är född. Härifrån har man den härligaste utsikt över små sjöar och holmar.

I skogen däromkring är det präktiga jaktmarker, där råvar, havar och fjäderai

af "uppskrifningsfukt" Nils Wernme

trivas gott.