

St. Juna

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

1740

Balarne

1

Använd båda sidorna
av papperet, om det
är nödvändigt.

Till

NORÉNS

1740

Korrespondensinstitut,
MALMÖ.

Ämne: Svenska Språket

Brevets N:o 12

Namn: J. Andersson

Elevens N:o 15529

Adress:

Ornäs

Svar och lösningar:

Lärarens rättelser:

En sägen

Om man från Ornäs järnvägsstation tager lantvägen söderut skall man en halv mil därifrån finna den gamla Torvängs kyrka. Inbäddad i rika lövverk på en ö mellan dalälven och sjön rann.

Hur denna kyrka tillkom, vet sägnen berätta att det någon gång på 12-hundratalet fanns en jernsönn vid namn Thor, som var den rikaste och mäktigaste mannen i församlingen. Såsom sådan var det han, som vid tal om kyrkebyggnad, skulle utse plats åt densamma. Han utsåg och bestämde platsen och kyrkan byggdes. Men då trände det sig att det är kyrkan blev färdig, att vattnet stog

(G.S.)

i älven så det kom in i kyrkan. Då ångrade sig Thor att han valt denna plats. Lärar kom sig namnet Thors Söng, vilket på senare tid förkortats till Thorsöng.

Min hembygd.

Min hembygd är en härlig trakt invid sjön ränn. Landskapet är mycket kuperat och övergår stundom till höga berg därifrån man har den härligaste utsikt över närdalen däromkring. Omväxlande löv- och barrskog beklädda bergslutningarna och i dalgångarna små igrakomstugor, samst här och där bondgårdar med sina åkrar och ängar. Sägverk och skolugnas utgöra befolkningens närmsta näringsgren. Av sevärheter må nämnas den historiska arnéstugan på en vacker udde vid sjön ränn, dit många tusen både in- och utlänningar göra sina besök.