

Använd båda sidorna
av papperet, om det
är nödvändigt.

Till

UNIVERSITETS
KORRESPONDENSINSTITUT
FOLKMINNESMUSEUM

Korrespondensinstitut,
MALMÖ. — Dalarna

1741

Ämne: Svenska Språket

Brevets N:o 12

Namn: Maria Larsson

Elevens N:o F 17

Adress: Sundbyberg

Nästanfors

Svar och lösningar:

Saga

Lärarens rättels

Då man på järnväg från Vägersta
närmar sig dalgränsen, ser man
till vänster den sydöstra delen av
sjön Barken, där Kolbäckens å utgör
avloppet för de båda sjöarna Ness-
man och barken. Där kan man från
järnvägen iakttaga en stor sten
som står i vattnet, ett litet stycke
utanför en vacker utskjutande
grundunge. Stenen kallas Hjätte-
stenen emedan den i mitten har
en fördjupning där det säges att
en hjätte suttit. Det är en
gammel saga som berättar att
för mycket länge sedan voro två
hjättor anställda att vakta på sjön
Barkens vatten på det att de ej
skulle svämma över. Den ene hjätten
vaktade vid den sydöstra delen
av sjön den andre vid sydöstra
delen vilken och kallas Nessungen.
Den sistnämnde hjätten blev emel-
lertid så trött att han bad sig
på stenen, där han omsider
somnade. Därför fick vattnet frid

(2)

avlopp och bröt så fram med genn
 beta Tustmanland ut i Hälaren.
 På det sättet säges det att Häl
 bäcks än har uppkommit.

Min hembygd.

Min hembygd är för mig den
 vackraste av alla platser på jorden.
 Den är såväl vinter som sommar
 verkligen intagande. Här nyttas vid vårt
 hem vilket ligger ett stycke bort från
 själva samhället är det i synnerhet
 utomordentligt vackert. Vår stuga
 som är målad skön med vita krusar
 har till bakgrund den mörk gröna
 härliga granskogen som alltid doftar
 guld och susar dagen lång, den
 är nu sommar en så till -
 flyktsort vid såväl glada som
 ledsamma stunder. Från balkongen
 har vi också en härlig utsikt,
 därifrån se vi till vänster på andra
 sidan landsvägen en fremlig liten
 bergs slutning där de vackraste
 björkar växa och där nedanför
 flyter Holbäckens glittrande
 förbi. Ingenstädes hör man fåglar
 na vackrare än här, nu under dess
 härliga vårmorgnar då solen lyser
 och då signorna av dess varma strålar
 börja vakna till nytt liv.