

Läsning för uppgifter i boken N: 12 Svenska språket.

Uppgift N: 1.

Johanna

Den underbara flöjten.

Det var en gång för länge sedan, en liten gosse, som alltid önskat sig en flöjt. Men som det var fattigt i hans hem, så kunde han ej få sin önskan uppfylld. Detta grubblade gossen mycket på, när han såg andra barn få så mycket. På en dag när han som vanligt gick för sig själv i skogen, mötte han en liten flicka, som var så fin, så gossen blev aldeles höjden och kom sig inte för att säga någonting. Men flickan, det var en "Fe" fingrade gossen utifrån han så betydelsefullt ut, gossen berättade om sina bekymmer för flickan, vilken tyckte det var svårt för honom. Sedan satt dom och språkades vid länge, men till slut sade gossen att han måste gå hem, då tog flickan fram en liten flöjt, som hon hade gömd i en fiskesäck och sade, tag den här som ett minne från mig, hoppas hon får svar. Gossen blev så förskräckt, så han tordes knappast källa i sin kära flöjt, men så blev han långt igen och tänkte, jag får väl försöka då, och knappt hade han sett flöjten till munnen fören det kom de allra härligaste toner under. Gossen sprang hem och berättade vad han sett och fått, föräldrarna blevo rädda att gossen blivit trolldad, men då blåste gossen ett drag i flöjten och då kom fram de härligaste toner, så ingen hade hört så fin musik förut. Men det egen-

dsamligaste med flöjten var, att när gossen
varit olydig någon gång, och sedan försökte spela
så lät det så illa, men så snart gossen
hög sina föräldrar om förlåtelse så då blev
det tinner i flöjten igen. Gossen blev med tiden
en stor man, som på tjugo år mycket pengar
på sin flöjt, och han blev sina föräldrars glädje
och stöd, på deras äldre dagar, och flöjten den
han har kvar än i dag.