

1776

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

I

Himlabrev.

En märklig händelse. Flera personer både bättre och sämre intygar det vara en tydlig och skedd sanning. År 1849 den 12 februar kl. 11 f.m. på en plan, kallad Odlingsplanen, visade sig en ung man, klädd i vita kläder men inga knappar i sin mantel. Han hade svart hår på sitt huvud och ett stort brev i sin hand, och brevet var med förgyllda bokstäver.

En präst från Serafims församling vid namn av M. Corack gick fram och frågade honom, vem han var. Han svarade, att han var en Guds ängel från himmelen, nedsänd från Gud, Fader och Son, som är världens Frälsare, Jesus Kristus, för att lämna detta gudomliga brev på jorden. Och när ängelen hade slutat sitt tal, försvann han utur deras åsyn. Men brevet låg stilla på jorden, och om någon ville taga detta, så höjde det sig åter upp till him-

melen, men om någon avskrev detta, så låg det stilla; vilket avskrevs av M. Corack; vars innehåll var så lydande:

v.1. Jag Jesus Kristus haver själv skrivit detta brev med min gudomliga hand och nedsänt min ängel Mikael för att lämna detta gudomliga brev på jorden.

v.2. Jag Jesus Kristus säger Eder, att jag haver skrivit 3 gånger till jorden, men de rika och de som kallas nådiga hava nedtystat alla mina gudomliga brev, men detta brev skall icke förgås, förrän hela världen skall förgås; men mina ord skall icke förgås.

v.3. Jag Jesus Kristus säger Eder att avstå med högfärden och hjälp de fattiga, ty jag säger Eder, att om de fattigas böner icke blivit hörda, så hade det icke regnat på fem års tid, men de fattigas böner haver inträngt sig inom himmelen.

v.4. Jesus Kristus säger Eder, att den som arbetar om sabbaten, han är förbannad både till kropp och själ, för jag säger Eder, att den, som icke håller sabbat helig, han får icke se Gud.

v.5. Jag Jesus Kristus säger, att I skall avstå med sminkat ansikte och krusat hår i Edra förbannade pannor för högfärdens skull.

v.6. Änglarna i himmelen gråta över orättfärdiga syndare och allra mest över den syndiga staden Kopenham, den är den vederstyggligaste som finns i hela kristenheten på jorden.

v.7. Jag Jesus Kristus säger, att om I inte omvänden från högfär-

den och hjälpen de fattiga, så skall världen förgås inom 15 år, och då skall bliva så svår sjukdom och vedermödor - pesten börjar på kreaturen och slutar på människorna - att den som om morgonen är frisk, skall om aftonen död varda, och en svår hunger, att modern skall uppäta sitt eget barn. Och människorna skola jämra sig och säga: "Var finner vi tröst, vi arma människor på jorden."

v.8. Jag Jesus Kristus säger Eder, att den som haver detta brev i sitt hus och tror mina ord, som jag skrivit haver och omvänder sig från synden och gör Herrans vilja, som är i himmelen, han bör aldrig räddas för någon fara eller för ljungeldens tändande eller Thordöns, som är åskans nedslags eld, eller brand eller vattennöd, sjukdom eller olyckor, utan lycka och välgång skola vara deras i alla deras livsdagar.

v.9. Jag Jesus Kristus säger, att den som haver detta brev och tror mina ord, som jag skrivit haver: Om han än hade så många synder som sanden i havet, och så många löv som finns på träden och så många stjärnor som finns på himmelens fäste, så skola de rättfärdige få syndernas förlåtelse på den yttersta dagen.

v.10. Men jag Jesus Kristus säger Eder att om I omvänden Eder från synden och avsägen Eder med att tjäna djävulen och låter den Helige Ande bygga ett nytt tempel i edra hjärtan, så skall eder ålder förändras från 60 till 100 år och edra levnadsbekymmer skola förvandlas till en stor glädje och edra barn skola glädja sig i moderlivet, ja, Herren Gud skall glädja sig åt de återlösta själar,

1776

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

som hava sönderkrossat djävulens vapen och kläder till himmelens och livsens brud.

v. 11. Och på den sista dagen, när kropp och själ skola sammanfogas med varandra, skola Guds andar upptaga de rättfärliga, som skola ingå i den stora glädjesalen i vilken ock Jesus skall öppna himmelens portar för de rättfärliga och där skola de få se Gud Fader sitta på sin himmelska tron och jag Jesus Kristus, världens frälsare, sitta på Faderns högra hand.

Ann. Ovanstående Himlabrev utgöres av en avskrift av en handskrift om åtta sidor å blåvitt, olinjerat skrivpapper med ett omslag av något tjockare papper. Så vitt ant. kan döma av handstilen har skriften ifråga skrivits av hemmansägaren Johan Peter Andersson, Vagnhesta Svensgård, Alsheda, f. 1816.

Som dåtidens bönder i allmänhet sällan skrev något utöver vad som var ytterst nödvändigt, bär den föreliggande avskriften vittnesbörd om, vilken betydelse ett dylikt himlabrev tillmättes.

Skriften ifråga tillhör numera antecknaren.

1776

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

55.

Solförmörkelse.

Vid en solförmörkelse någon gång under första hälften av 1800-talet gick en bondhustru, Karin Tapper i Björkskola, Alsheda, in till en grannhustru, Ann-Maja, och sade: "Om jag trodde, att världen vore slut, skulle jag skära min julost."

En ung kvinna, Johanna Till, från Kullen, Prästorp, Alsheda, hade en del papperskarameller, som förmodligen voro henne mycket kära. Vid en solförmörkelse tog hon sönder dessa karameller och åt upp sockret.

(Anm. Meddelat av antecknarens mor, f. 1846.)