

Använd båda sidorna av papperet, om det är nödvändigt.

LUNDS UNIVERSITETS CILL FOLKMINNESSÄLLSKAP

NORÉNS

Korrespondensinstitut,
MALMÖ.

Ämne: Svenska språket
Namn: Ernst Persson
Adress: Brasagatan.

Brevets N:o 12
Elevens N:o 15555
Hj. Jönäs.

Svar och lösningar:

Lärarens rättelser:

Lagan om räven och fiskaren.

Det var en gång en fiskargubbe. Han fångade en dag så mycket fisk, som kunde rymmas i hans härra. Glad höjde han hemåt med sitt stora lass. Räven var ute i skogen och sökte få något till middag. När nu räven kom förbi gubben med härran, lukade han fisk. Han hade inte fått något friskt mat så länge, och fisk skulle smaka så gott, tyckte han. Då svarade han i förväg och sade sig, påhång på jagen, och sade hon var där. "Det är det, som ligger där mitt på jagen?" sade gubben förundrad. "En där sä, ja, jag fackar. Det var en bra fångst. Din skivas päls, kära Michel, kommer mig väl till pass, den skall jag få mycket pengas för." Så lyfte gubben upp räven bak på lasset. Men spöke satte han sig fram på. Men den illmanige räven var inte där, han bara läskade på för han ville vara fiskargubben. Han hastade den ena fisken efter den andra ned av lasset. Till slut fannas där ingen enda fisk kvar. Då hoppade han sjukt ned från härran och började samla ihop alla fiskarna, som låg kvar och där på jagen. Och så gjorde Michel var sig ett riktigt kalas på all den fisken. Gubben höjde förtvå hemåt och märkte inte det ringaste. Han satt bara och funderade på: hur mycket pengas han skulle få för så mycket fisk. Så kom han hem med lasset. Gubben kom emot komman.

(25)

Svar och lösningar:

Lärarens rättelser:

"Var har du varit så länge, far?" "Dedat inte, kära gumma. Nu skall här bli ett ståtligt kalas. Ställ nu gyltan i ordning. Jag har kärran full med fisk." "A, vad säger du, min kära gubbe?" "Jag har också en präktig pärl som jag hittade dött på lundsprägen. Gumman kom till kärran. Så du har nämnt? Här finns ju inte en enda fisk." Gubben blev mycket snar. "Jag ser det nog, den listige jävlar har spelat oss ett fult spel." Och gumman lojade att skulle dett värsta hon kunde, och har hon inte slutat så skuttar hon juu.

Min Hembysgd

Min hembysgd är ett vackert och vackert fabriks-samhälle, som ligger vid Öresund. Hvar man gårder blickar, ser man endast höga skorstenar och fabriker. Vid vackert och klart väder antaga dessa skorstenar en racker påbuds. Om Sommaren är samhället besökt av många badgäster, som ligger vid den vackra stranden. Om vällagarna är den vackra promenaden mycket kafiterad. Så är där den stora och vackra Trichparken, samt den så naturstörna Tothets Park. Vid vissa tillfällen ligger den stora hamnen fylld med skern, som lastar ut tegel till olika delar av världen. "Ja, här är jag född" och ett litet paket hus nere vid stranden och allt detta är jag stolt över att kalla min hembysgd.