

1848 1848

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIVOm "brännevinsbränning"
i Mölleröd.

Pigon var en gång satt till att passa masken i karet och brännevins "töjen" men masken misslyckades. Han försökte i 2 dygn men det blev ej bättre. Från "lättings-tunnan" rann det endast oärligt. Han var otygga en grå katt satt i "stersed" och det hördes ljud som när gnisar dia. Ett smaskande ljud. Han tog katten i masken och kastade ut den. Men det blev ej bättre. Nu red mannen till "Tröls" härad till en klok quille ~~te~~ som hette Ola Olsson. När han kom gjorde man allting rent. Ny mask lagades. "Töjen" rökades med svavel lavendel mynta och salu alla dörrar stängdes. Pigon röktes också med 9 svavelsticker som födes om henne 9 q. avet och 9 q. rätt. Men nere hos Per Bengts i Mölleröd flög locket till brännevinspannan ut i trädgården. Där var gåtunga som brände och di kunde göra "konster".

Om en eldväda i Freminöge
omkr. 1835 - 40.

I Freminöge by i Färs härad lägo 2 gårdar intill varandra de så kallade Möllare gårdarna - Egernsvors bröder. Eldväda uppstod i den ena gården som brann ned och elden hotade den andra. Bud sändes ridande med två hästar till rattmannen i Thelstorp. När han kom brann det i Taket på den andra gården. Han gick ut i mälledammen. vadade fram och åter samt läste Fader vår baklänges. Man lyckades rädda gården.

Berättat av Elna Jöns Ols. f. 1818.

Karna Jönsson i Freminöge N^o 3 har mycket att berätta om gamla tidens bruk och sedvänjor.

Meddelat av målaren Lars Jönsson ~~Lilla Fodering~~Lilla Trängatan 5
Lund.

Om "ättemösta ög"

Om efterhösten sedan plöjningen avslutats blevo gamla hästen utmönstrade. Radkaren anlivade dem merendels på en bakke utanför byn. Kuden avdrogs och tammades till gjävning, en procedur som varade ett års tid. Hästen medgrävdes icke utan fids ligga som mat för fåglar och vilddjur som äter för jägare? På varen var skelettet rent. Det spridde åt alla håll eller odeså såldes beren.

Radkaren ansågs som en oren person. Han fids ej gå länge in i bondens stuga än till första takbjälken.

Om "fåragille"

På för sommaren när det var tillsätt firade man ett gille i Lomma by. (1840 talet) som kallades fåragille. Det gick om på tre gårdar nämligen Prestbergas, Hans Anders gård i byen och Marieåda. Härvid till gick så att "mannana" medförde en korg full brännvin till gillesgårderna. Alla manliga tjennare medföljde. Livade av förtäringar blev det på Marieåda ett stort slag omät mellan drängarna. En vid namn Pål Oless blev så illa medfaren att ögonen igen omrades. Kläderna revos sönder så att endast lite utaf skjortan återstod. Nu ville man in i bruggarhuset efter yxor. Men en av mannana som var nykter avslyste detta med "De lar i allt ble"

När vårsadden var fullbordad skulle man sova "vår dån" en hel dag

Meddelat av minne Carl Erlandsson född i Rällby 12 Mars 1844.