

1857

1

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESSAMLING.

Uppt. av C. W. v. Sydow

Anmärkingar:

efter f.-d. Gävetorpsslätt i
Gislöv

folksegor m. m.

i Gislöv

1857.

Skylts l. d (3) Skåne

(5 sid)

Per Jönsson som byggde huset ~~ostill~~
(ostill om byggplatsen där gravfynden hade
gjorts) hittade ben då han sökte efter flinta.
Han blev sjuk (ädersprängning). Död på
16 eller 17 år sen.

1857

2.0

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESSAMLING.

Uppt. av C.W.-s Lydow

Anmärkingar:

efter f.d. Gävetorpselev i Gistå
som kört deni Ekeryd: Växelsång av
en gl. skärslipare Jonas
år 1855.

Prins Venis från England som skulle
resa till ungdomslandet.

En kung blev gammal, hade 3 söner. En
häxa sa att ett ungdomsland fanns, men visste
ej vägen dit. Pånytt föddes som om de va 4 år.

Venis reste, fick ej veta det kom till
häxa 300 vintars gammal. "Jag har aldrig kört,
men rår över alla djur på marken." Blåser i pipa.
Inget av djuren visste vägen. En häst förde honom
till en systen 600 vintars, rädde över jaglans luft.
Ingen av fåglarna visste. Kondoren skulle föra
honom till systen 900 vintars gammal, som rädde
över fiskarna i vattnet. Pipa. Brusande i havet.
Fiskarna visste det inte. Men hon blåste över.
Till slut kom valen långt ifrån. Han hade
dröjt så länge, för han hade varit i ungdoms
landet. Valen förde honom till ett vackert slott med
ett äppelträd och en klingande vattenkälla. "Ta lite
vatten och ett äpple i din ränsel och ge din fader?
Han fick det men såg en vacker mö sovande, lade sig

3
3
3
ros henne och skrev på väggen att Prins Venis fr.
England har ligget henne när. Gaf sig hem. Fisker
sa: "skynda innan de vaknar." Han kom tillbaka.
Tåran fick en droppe vatten och en bit äpple och
äls^{son} pränyttfödd. Hon gaf honom en kapp. På den
kunde han rida osynlig vart han ville. Till den
andra system. Hon också pränyttfödd. Gaf honom
en rännel. Han kunde önska sig vad mat han
ville ur den. Den tredje system gaf honom ett
svärd. Bara han mytte med det vägrade inget
att ge sig på honom. - De andra 2 söner
ville resa. Gjorde det. Kom till varken stad och
huk där roligt för pränyttfödd. Prins Venis kom.
Då ba honom stanna, stal äpple och vatten
och la dit annat i stället. Venis kom hem
och gaf fadern det. Myllpte ej. De andra
kom med den äkta varan, sa att Venis ljög
och han skulle i lejonrop.

Prinsessan i Ungdomslandet fick en pojke
med ett äpple i sin hand som han ej kunde släppa
för än han fick se sin far. Hon reste med en stor
flotta till England och hade barnet med sig.

De äldste prinsarna försökte ge sig ut för prins
Venis. Nej, sa barnet. Om inte prinsessan
fick ett ben av honom åtminstone, skulle hon
skjuta sönder stan. I lejonkulan sökte de.
Då satt prins Venis helbredda. Äpplet slapp
ur handen på gossen. Bröllop. De två äldsta
prinsarna dödades. Prins Venis följde med
till ungdomslandet och är där än i dag.

1857

4. H.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESSAMLING.

Uppt. av C. W. v. Sydow

Anmärkingar:

efter fd Gävetorpsseles i Gislöv

En skomakaregesäll från
i Ryssby berättade historien
år 1857 för en elev på Gäve-
torps lantbruksskola.

Doktors Murande.

Aa 1641

En fattig skräddare hade hustrun sjuk. För till doktorn som ordinerade för 3 skilling rabarber. betalte doktorn 16 skilling för receptet. "Jag stackare ska vara på 24 sk. för ett par byxor och han tjänar 16 sk. för ett recept." Beslöt bli doktor. Satte upp skylt: "Här bor en som vet allting och kan bota allting."

En resande herre kom och skulle vattna hästarna, gick se skylten. Ett par hästas stulna. Herren bad kusken gå in och fråga var hästarna var. Kusken frågade. Skräddaren skrev för 3 skilling rabarber och bad honom köpa det på apoteket. Det gjorde kusken. Herren tvivlade men gav kusken en rabarber

Han blev dålig i magen och måste gå in på ett avtråde i närheten, satt och jämrade sig. Ett stall bredvid, hästarna kände hans mål igen och gav sig till känna. Han fann sålunda hästarna.

Kungen fick spröja det, var sjuk och frågade. Skräddaren ordinerade kallbad. Ett stort kar, en trefotstol i som han skulle sitta på. Skräddaren skulle kliva opp och kalla på kungen det kalla vattnet men ramlade på kungen som föll i vattnet. Kungen blev förkräckt och blodet kom i omlopps så han blev fisk. Skräddaren skulle sen bo hos kungen och fick betjänter som skulle passa honom.

Skulle bota de sjuka på lasarettet. "I morgn ska de va friska". Han sa att den allra sämsta skulle letas ut nästa dag och kokas ~~alla~~ smörja de andra med. Då rymde alla under natten. En låg kvar under sängen för han hade brutit benen och kunde inte gå. "Där ä en sjuk" sa kungen. "Vej jg ä så bra med, för jg bara letas efter ett par gamla träskor sen ska jg gå med."

Betjänten ville ej passa skrädd. för han såg så dum ut. Kungen skulle prova honom om han visste allt. Betj. to en groda och la i en ask. Så skulle kungen se om han visste vad som va i asken. "Säger du vad som ä i asken ska du leva eljes ska du döden dö." Han kette själt Groda. "Ack du arma Groda ska du nu döden dö?" Han blev fri och fick bli drottning och de saluterade för honom med kanoner och annat. De två skräddare ä skomakare te följarens o me med och så kom jg hit.