

Skane  
Alles  
Hvilk

1879 1879

Upp. av Nils Nilsson  
Paragraf

1.

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Stensko jettens historia och Mellby Kyrka

Som ni alla vet så var stensko jätten den sista av sin stam, först led jätten Finn ett så obelönat slut vid Lunds domkyrka bygge och så trolken vid tepperten? Trolle Ljungby och då var det stensko jätten som hörsamlade de spridda trolken till sig i havudskaalle berget vid Östersjöns strand och var således självhärskare, men så en gång störcas skan i sin bergfasta boning av en underlig darrning, och ett seltsamt ljud, ett ljud som seke kom från thors vagn utan från något annat och för att försäkra sig varifrån den underliga darrningen kom, så en klar afton bertiger han bergets krön och sänder oforskande eldblickar mot väster och där får han sikte på en hög vit pelare (neml. Mellby Kyr<sup>stom</sup>ka) och förvissad att det underbara ljudet kom därifrån kallar han upp till sig jättinnan och befäller henne att lägga en stor sten i sitt hårband och slunga den mot den vidunderliga pelaren. Stenen for genom luften men nådde icke fram utari

blev liggande på klippan öster om dalängarne,  
Fram vältrav jettin åter en sten och härbandet  
lägges om och stenen far genom rymden men med  
samma resultat, den föll ner strax <sup>nor</sup> öster om Lvinabergs  
by (ligger i skolträdgården) men nådde ej Mellby kyrkstorn  
Nu blev jettin vred och slog till jettinnan så hon  
föll ned från berget och därpå griper han tag i den  
store stenen som ligger på toppen av berget (motsvarende  
stenen på lilla-sten) och med handen slungar den  
mot det förhatliga Kyrkstornet, men även nu använd  
det ondska anslag mot Mellby kyrka och stenen faller  
ner på Ola Pers hall nordvärt om Mellby by och de  
gamle veta att om tala att märket efter jettens hand  
med sina tre fingrar varit tydligt kvar på stenen.

Förskräckt och darrande drog sig jettin ner och  
tillbaka in i sin bergskreva och försökte icke mer  
att kasta sten på Mellby kyrka utan istället  
samlade till sig alla kringsprieldas trobb och sånde den  
ut då och då att göra skada och ofog, Hurus detta blev  
upptäckt kom av en händelse. En dräng från Mellby  
by blev utsänd en dag på senhösten att söka upp en  
del utgångs "ök" och efter att ha strövat omkring i  
Kortelso kom han till stensho och går upp på bergi  
för att försöka få någon syn på "ögen" men förgäves,  
istället får han höra ett hiskeligt buller nere i berget  
Ung o modig som han var begiver han sig till  
Öppningen på nordridan och krypande på händer

Och fötter över klippor och sten, när han själva öppning  
till jettens salar. Där står jätten och utdelar höga  
svarta hattar till trollen och som han hade satt hatten  
hatten på huvudet gav han den ett slag med handen så  
att den for ner till axlarna och på så sätt gjordes trollen  
osynliga när de kommo ut om bergst. Nu hade drängen  
ärett detta och längtade efter att få sig en hatt och bliva  
osynlig, kryper han på knän fram till jätten och säger som  
de andre trollen; giv mig en hatt. och det fick han; Nu  
bar det i väg mot Mellby by, icke mot kyrkan utan  
mot Nörrgår (Nils Anders N. 28) där var storbröllop och  
alla gästerna voro satta till bords i sommarstugan och  
trollen kommo in om sters-dörren och placera sig  
emellan gästerna och maten förvann från skålen oc-  
fat så kokarna förvånades över den strykande  
aptiten som bröllopsfolket hade. Men när maten  
var slut voro trollen mätta och då fick drängen en  
stygga ide, sprang ut i stersst och begärde den stora  
kopparkittelen full med skällhit vatten, placerad  
nedanför tröskelen till sommarstugan och när troll  
skulle tillbaka samma väg de kommit bar det med,  
kittelen och drängen som stod vid sidan öste över  
den en skopa med vatten och trollen skrek han "såg  
mig" "han såg mig" skrämde kvinnorna från spisen.  
De stackars trollen fortsatte sin flykt samma

våg de kommit men kunna icke längre än till  
Kassa-kärr där de bleva liggande och förgingos  
och de gamle kunde berätta att nattetid på hösten  
kunde man få se hur trollen fore omkring med lykter,  
sökande efter sina förlorade hattar.

Många år efter det märkvärdiga bröllopet i Norre Gärd  
kom samma dräng till stenshuset och förveta  
som alltid lät honom en gång krypa in till jettens bonin  
och kom mycket riktigt in till dörran och kikar in  
och får se jätten sittande vid det stora storbordet  
där han suttit och väntat på trollen skulle komma hem  
med den goda maten bröllopsmaten och där hade han  
sittit så länge att det vita skägget vuxit igenom  
bordskävan. Genom lite oförriktig rörelse av drängen  
vaknade jätten och drängen förskreckt rusar ut och  
det i hög tid för i ett nu, rasar nordridan av berget  
och sedan dess har ingen funnit ingången till  
Stensho jettens salar. Ny icke ens Patron H, på  
Lvalsholm lyckades finna den?

Enföregod brev

Folkminnes Arkivet  
Lund

Sänder härmed avskrift av  
Stenhusvedsjättens historia, enligt avtal  
vid Åkars Brytesstuga Kristi himmelsfärds  
dag med deltagare i Folkminneskurser i  
H. Olof Doent v. Lydon & Fil. kand. L. Lihlblad  
Högskoleinspektör  
Nils Nilsson  
adv. Baråkra Kivik