

Landskap: SKÅNE ..... Upptecknat av: Albert Nilsson .....

Härad: Frosta ..... Adress: ..... Lund .....

Socken: Höör ..... Berättat av .....

Uppteckningsår: ..... Född år ..... i .....

*Uppteckningen rör*

Byalaget i Maglasäte.

1-4

4 sid.

Skriv endast på denna sida!

I Maglasäte by i Höörs socken finns  
ännu det gamla byalaget kvar med dess ålderman.  
Men en del saker ha helt naturligt ändrats  
under de gångna åren. Majgillet finnes ännu kvar,  
men det har fått lite annan karaktär än gamla  
tidens.

Förr i tiden samlades alltid alla  
bönderna ute på bygatan kl. 6 på morgonen, då  
åldermannen blåste i sitt horn. Sedan skulle man gå  
omkring och syna vägarna och stängseln på båda  
sidor om dem. Sedan man hade gjort detta, bjöd  
åldermannen hem till sig på kaffe och gökar,

men mat vankades däremot inte. När man så hade druckit några gökar och stämningen började bli hög, kunde det hända, att en av de andra bönderna blev generös och bjöd hem till sig på mera förfriskningen. Och så kunde majgillet sluta att en hel del av bönderna fick övernatta borta, eftersom de blivit för fulla för att gå hem.

De gemensamma angelägenheterna -- arrende för bottarrenderade allmönningen m.m. -- klarades alltid, innan man började med gillet.

Den nye äldermannen valdes på majgillet, och det var alltid ägaren till den gård, som hade nummer närmast den gamle äldermannens. Något egentligt val förekom således inte. När bönderna gingo hem efter gillet, hade den nye äldermannen hornet och byns papper med sej, och ett minne av en sådan hemfärd är, att det långa hornet råkat bli

avbrutet och måst lagas/Se foto./Den nye ålder-  
mannen hade råkat få lite för mycket till bäst a  
och råkade falla på hornet så att detta bröts mitt  
av.

Någon byalåda att förvara byns papper i  
finns inte, och har inte heller funnits i mannaminne.

Man valde för byn på gillet också en  
snöfogde, som var fullständigt självständig  
gentemot åldermannen. Han hade att hålla vägarna i  
byn farbara på vintern.

En gång varja månad och det var alltid  
den 21, skulle två gubbar gå omkring och syna  
skorstenarna. Man gick då från gård till gård  
och såg efter, om det var något att anmärka på  
eldstad och skorsten. Men det hände allt, att dessa  
två gubbar hade lite svårt att utföra sitt  
uppdrag, ty på varje ställe vankades det gökar,  
och mot slutet fick det vanligen vara med  
skorstenarna hur det kunde.

1896

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV H.

4

Även numera hålles det majgille i Maglasäte  
med ombyte av älderman. Men själva gillet är lite  
annorlunda. Det bjudes nu rikligt med mat , och framemot  
eftermiddagen komma gummorna också med på kaffe o  
och kakor. Dessutom hör det till att byns brand-  
redskap skola synas , då bönderna äro samlade.