

Landskap: Ångermanland Upptecknat av: Välda Möller

Härad: Arnäs tg Adress: Träråbäck

Socken: Arnäs Berättat av: _____

Uppteckningsår: _____ Född år _____ i _____

Uppteckningen rör _____

Tomte-sågen

1-2.

Mellan åren 1820 och 1860 bodde i Arnäs socken Västernorr-lands län, en bonde vid namn Olov Ersson, samt hans hustru Lisa Svensdotter. Bonden Ersson var ordentlig och på sitt sätt gudfruktig, men Lisa var däremot sniken och girig. Det viskades också att hon hade med trollen att göra.

En dag då gumman hade kärnat smör, tog hon en smörklimp, lade den på en tallrik samt bad sin tjämsteflicka bära in den på kammarbordet och ej se sig tillbaka, när hon skulle gå därifrån. Men flickan var nyfiken och vände sig om. Då fick hon vod bordet se en skepnad, likt en grym man som ville bära bort smörhiten, och flickan kom med möda därifrån, ty hon blev både fasttagen och klämd samt hade länge ont därav. En annan gång skulle hon gå i ladugården. Där blev hon åter fasttagen och instoppad i en råghalmskärve. En dag då

hon skulle gå ut på ängen, blev hon återigen instoppad, men denna gång i en höhässja. Där låg hon i flera dagar, till dess folk slutligen fann henne. En torparhustru kom en gång till Olov Erssons för att köpa mjöl. Bondhustrun gick då med henne på vinden för att väga till mjölet, men det blåste bort och de kunde ej mäta. Flera andra obehag ställde trollen till.

Så var det en man, som folket kallade lillläsare Erik Janssen från Viska församling. Han fick höra talas om denna av trollen trängda gumma samt reste dit, var där några dagar, fastade och bad till Gud för bondhustrun. Om en tid blev allt lugnt och stilla.

Tväråbäck den 14 april 1918.

Valda Möller.