

Landskap: *Västerbotten* Upptecknat av: *E. Rönnmark*

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

Uppteckningen rör

Jägm om Inveden ö Höne Fv. 1-3

En gammal gubbe som var mycket road av att få berätta historier, har berättat följande historia för mig.

Det var en smed som var särskilt berömd för sin skicklighet som hovslagare. De hästar, som ingen annan ville åtäga sig att sko, dem skodde han, fast många gånger fick han utstå stora svårigheter och löpa fara att bli ihjälslagen av dem. En gång när han höll på att sko en häst som var mycket ilsken, kom en man in till honom och sade, att han skulle kunna sko en häst, hur ilsken han än var på några minuter. Smeden bjöd honom försöka men ville först veta vem han var.

Den främmande manne sade sig heta Horn Per och vara en mästare i tusende konster. Nu tänkte smeden får jag visst lära mig en bra metod också och lät Horn-Per begynna. Denna skar utav benen vid knäna, lade hoven på städet, och inom kort voro alla skor fastslagna och benen ihopsatta. Nu trodde sig smeden vara lika säker och gjorde ett försök med sin egen häst men detta misslyckades. När han skulle sätta fast benen ville de ej fastna. Han bad då Horn-Per att han

skulle lära honom den stora konsten, vilket denne lovade göra med
efta
det förbehåll att på 20 år skulle smeden höra honom till, hel och
hället. Dessutom ville Horn-Per ha en kullen som låg strax intill
gården och alla djur som kommo in på kullen skulle vara hans. Om
smeden skulle taga något från kullen, skulle han tillhöra Horn-Per
med detsamma. Köpet var nu gjort, och för smeden gick det fint att
sko hästarna efter den nya metoden. Efter några år var smeden ute
på jakt och sköt harar, men alla hararne sprungo in på kullen innan
de stupade.

Smeden blev nu missbelåten och kunde ej avhålla sig från
att gå in på kullen och taga en af de dödade hararna, varpå han gick
hem. Han hade ej hunnit mer än inom dörren förrän Horn-Per var där
för att hänta honom. Smeden lättsade ej om någon mikta motvila,
men bad, att han skulle få klippa naglarna först. Nu tyckte Horn-Per
att det gick så bra att han ville också villa ha sina naglar klippt
ta. Smeden erbjöd sig attstå till tjänst och bad Horn-Per att sätta
in fingrarna så långt han kunde. Han begagnade nämligen ett skruvståd
att klippa med. Horn-Per satte nu in fingrarna och lät smeden ~~KKKPK~~
skruva till om dem. "Nu" sade smeden, "ska du alit få sitta här tills
du blir ödmjuk". Horn-Per måste nu lova smeden, att han skulle bli
fri honom än så länge, blott han låte honom komma lös.

Någon tid efteråt var smeden ute på jakt igen, men lika
försäädligt som förra gången, allt vad han sköt dog ej förrän det
kom till kullen. Den gången gick han hem utan bytte, men en annan
gång kunde han ej låta bli att ta en tjäder som flög in på kullen.
Nu var Horn-Per redan där för att hänta honom. Det sade smeden vore
ej honom emot, men bad han att han skulle få gå hem och taga far-

väl av hustrun, vilket Horn-Per tillät honom. När han kom hem ville hustrun ej skiljas med honom, utan bad att hon skulle få föjla honom till kullen. Han tog hustrun på ryggen och gick till kullen. När Horn-Per såg smeden på avstånd ropade han: "Vad är det du bär bak på ryggen?" "Det är skruvstådet förstår du" svarade smeden. Då blev Horn-Per rädd och bad smeden dra sig så långt han ville med sitt skruvståd. Hos honom skulle han då ej få vistas, ty då skulle han ställa till bara oreda och ledsamheter. Smeden blev mycket glad och återvände hem med hustrun, som likaledes var mycket nöjd och belåten. Från den dagen lät Horn-Per ej se sig mer på kullen och smeden behövde ej bli oroad av honom nå mer.

Emilie Rönmark.