

ACC. N:R. 2054

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Västerbotten Upptecknat av: E. Otto Lundberg

Härad: Nordmaling Adress:

Socken: Bjurholm Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

Uppteckningen rör

*Jägeren om gossen som var köpt av
trollen 1.*

Skriv endast på denna sida!

2054

Gossen som var köpt av trollket.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Det var ett ställe det bodde en gammal gubbe och gumma. Då hände sig en dag, när gubben var ute i timmerskogen, och gumman blev utan ved inne så att hon måste gå efter ved i vedboden. Då hon kom ut ur vedboden mötte hon en herre som sade till henne: "Får jag köpa det ni bär", "ja, det skall ni få", sade gumman och lade börda på sidan i vedboden och där låg den länge, men då köparen icke kom efter den, så förstod hon att det var något annat han ville köpa. Och nu förstod hon det väl. Läsarne förstår det och. Hon födde en gosse och när han var omkring 12 år gammal hon fundera på huru hon skulle ställa till så att gossen skulle bli va fri trollket. Till slut gick hon till

2054

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Kyrkoherden och frågade honom, om han visste hur de skulle ställa till för att bli va fri trollet. Kyrkoherden svarade henne att om gossen sitter i kyrkan i 3 torsdagsnätter, så skulle han vara fri. "Jor", sade gumman, "det skall han få göra". Då det blev tiden att att han skulle dit, gingo kyrkoherden och gossen till kyrkan och kyrkoherden ritade en ring mitt för altaret och där innanför skulle gossen sitta tills kyrkoherden kom i dörren och sade kom i Jesu namn, då skulle han få komma. Och han satt där inom ringen tills kyrkoherden kom i dörren och kallade honom så och första natten gick det bra för pojken. Men andra natten blev det värre.

Det spöskade på alla sätt, men gossen satt där han satt, tills kyrkoherden kom i dörren igen. Så var den andra natten bortgjort. Så kom den 3 natten men nu blev det värre. Han fick se trollet bära in likkistor och bråkna dem mitt framför honom. Då det höll på bli morgon, då var trollet i dörren och sade "kom i Jesu - ", och gossen steg upp och steg utom ringen som kyrkoherden hade ritat. Då tog trollet tårna av honom, som kom utom ringen. En stund därefter kom kyrkoherden och sade till honom "kom i Jesu namn" och gossen gick och nu var han fri trollet.

E. Otto Lundberg.

Osquersholm