

ACC. NR. 4072

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Landskap: VÄSTERBOTTEN Upptecknat av: Viktor Holmström

Härad: Skellefteå ty Adress: .....

Socken: Skellefteå Berättat av: .....

Uppteckningsår: ..... Född år ..... i .....

Uppteckningen rör

*Ortsägare*

1-5.

Skriv endast på denna sida!

2042

LUDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

När Berglidens by anlades.

Inlöst en berättelse, som fortgått från slättled till slätt-

2079

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

led, skulle Berglidens by inom Skellefteå socken hava uppkommit an-  
tingen vid slutet av 1700-talet eller också i början av 1800-talet.

Även om berättelsen icke fullkomligt överensstämmer med  
verkligheten, så torde den dock i huvudsak vara riktig. Den lyder  
så:

En hemmansägare i Frostståge by skickade en höstdag två av  
sina söner för att söka reda på hästarna, vilka föregående vår ut-  
släpptes på bete. Bröderna begåvo sig iväg och vandrade en lång väg-  
sträcka genom ödsliga, obebodda trakter, men kunde ej finna något  
spår efter hästarna. De började förstå att deras hästar ej uppe-  
höll sig på norra sidan om Skellefteälven, varför de begåvo sig  
över densamma vid Forsheden - numera benämnd Krångfors. Därefter  
gingo de i riktning mot söder, först uppför ett berg och sedan utför  
dess sluttning på södra sidan. Där kommo de till en bäck, vilken be-  
nämnes Finnforsån, och i dess dalgång funnu de sina hästar.

Men de funnu även något mera. Vad för något? Jo, de finna  
stora viddar som äro lämpliga att odla. De hurtiga bröderna sågo ge-  
nast att det skulle vara lämpligt att besätta sig där såsom nybyggare,  
men de måste naturligtvis först hem med hästarna.

När de lyckligt och väl hemkommit omtala de för sin fader  
vilka upptäckter de gjort, samt begära, och få även hans tillåtelse  
att fara dit och bosätta sig där.

Några dagar därefter voro tvänne företagsamma män utrustade  
med åtskilliga jordbruksredskap jämte ett ganska ordentligt matför-  
råd, varefter de begåvo sig av till det ställe där de båda bröderna  
hade upptäckt de omnämnda odlingsmarkerne. Huruvida dessa män voro  
de förut omnämnda bröderna, eller det endast var den ene av dessa

Q Q 7 Q

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

jämte en annan man i sällskap, kan ej här med visshet sägas.

Efter en mödosam vandring kommo de äntligen fram till det omtalade stället. I hast uppfördes en koja, vilken utanpå täcktes med grenris, och i denna vilade de över natten. Men om morgonen mötte dem en föga angenäm anblick. Det hade nämligen under natten fallit omkring en alns djup snö. De annars så hurtiga männen blevo naturligtvis ganska rådvilla om vad de skulle taga sig till under sådana förhållanden, men efter något övervägande funno de dock att de hade endast en utväg, nämligen att vandra tillbaka till hemmet.

Påföljande vår begåvo de sig åstad för tredje gången, men denna gång i sällskap med var sin hustru. De hade även med sig några kreatur. Så fort som möjligt sedan de framkommit uppfördes provvåsariska hus för såväl människor som djur. Sedan detta var gjort läto de utsyna åt sig ett s. k. nybråk med benämning Bergliden. De började även odla någon liten jordbit. Sedan ditflyttade allt flera och flera och bosatte sig i närheten, och på så sätt utvidgades även odlingarna så småningom.

Viktor Holmström.