

Landskap: VÄSTERBOTTENUpptecknat av: Erik HammarbergHärad: Umeå tg

Adress:

Socken: Umeå l

Berättat av:

Uppteckningsår: .....

Född år ..... i

Uppteckningen rör

Översmugglingshistoria  
Rhedda kreaturer mot  
trollteg

1.

2.

# Q084

En smugglingshistoria.

LUNDSS UNIVERSITET

FOLKMANNESARKIV

På 1840-talet brukade åtskilliga Sörmlänningar resa över till Finland och köpa "saltbitter". Under denna tid skärptes tullbevakningen, men införselet förför dock i snyg.

Tvåhundra personer, "Simon" och "Jon Jonsa," hade en gång företagit en sådan färd. De hade lyckligt kommit till Finland, intagit last av saltbitter så mycket båten kunde bära och vände åter mot Sverige. Långt ute i Nordmalingsfjärden ligger ön Bonden. Till denna rödde de och lossade sin last, varefter de foro till Umeå för att sälja den, dit de kommo vid midsommartid. Sedan båten var fastgjord, lade de sig att sova. Seglen ringo tjäna till båd.

Följande morgon uppgjorde de med en handlande om priset.

Därefter gingo de in på en krog, "Sista styvern" kallad, och begärde mat och brännvin. Länge hade de ej suttit där, förrän tvonne sjökapten er inträdde. Den ena av dem berättade, att han hos tullmyndigheten na anmält, att han sett en båt lossa vid Bonden. Simon och Jon Jonsa begävo sig nu genast till sin båt vid kajen och seglade iväg för att om möjligt hitta fram till Bonden före tulltjänstmannen. Detta lyckades tack vare den tjocka som var rådande, vilket gjorde att tulltjänste-

*9084*

LUNDs Universitets  
FOLKMINNESARKIV

männer ej hittade fram. Dessa hade emellertid haft någon aning om vari från smugglarna varo och hade vint sig inåt Sörmjälefjärden för att om möjligt upptäcka dem. Då dimman låttade, varseblevo tulltjänstemännen en båt vid den så kallade Kammarvikudden. De seglade ditåt, men då de kommo närmare, susade en kula förbi och genomborrade högretrockärmen på en av tulltjänstemännen.

Då Simon och Jon Jonsa sågo, att de ej kunde undkomma, hade Simon tagit sin sälbössa och yttrat: "Det är best att ta och marka de djävlerna."

Tulltjänstemännen vände skyndsamt åter till Umeå, då de sågo, att de blevo mottagna med skarpa skott.

Erik Hammarberg

Huru man skyddar kreaturen mot trolltyg.

På våren, innan bonden släpper sina kreatur på bete, är det vanligt att han lägger en yxa, kniv, lie, spett eller dylikt på dörströskeln. Genom att de få gå över stål första gången de släppas ut på våren äro de enligt folktron skyddade för allt trolltyg eller för att råka ut för elakt.

Även vid byggandet av ladugård brukade man förr iakttaga åtskilligt som skulle skydda kreaturen mot sjukdom etc. Sålunda fann man i en ladugård, som revs och onlyggdes för några år sedan, att hållborrat i tröskeln. I detta fann man en ettöring och en nubbl inlindad i papper. Åtskilligt mera hade nog funnits där, men det var så förmultnat, att man ej kunde urskilja vad det var.

Erik Hammarberg

Landskap: VÄSTERBOTTEN Upptecknat av: Erik Hammarberg  
Härad: Umeå tg Adress:  
Socken: Umeå l Berättat av:  
Uppteckningsår: Född år ..... i

Uppteckningen rör

Om smugglinghistoria  
Och detta kreaturer mot  
trolltgz

1.

2.

Q084

En smugglingshistoria.

UUDS UNIVERSITET

FOLKMINNESARKIV

På 1840-talet brukade åtskilliga Sörnälebor resa över till Finland och köpa "saltbitter". Under denna tid skärptes tullbevakningen, men införseln fortfor dock i snyg.

Tvänne personer, "Simon" och "Jon Jonsa," hade en gång företagit en sådan färd. De hade lyckligt kommit till Finland, intagit last av saltbitter så mycket båten kunde bära och vände åter mot Sverige. Långt ute i Nordanlingsfjärden ligger ön Bonden. Till denne rödde de och lossade sin last, varefter de foro till Umeå för att sälja den, dit de kommo vid midsattstid. Sedan båten var fastgjord, lade de sig att sova. Seglen ringo tjäna till bådd.

Följande morgon uppgjorde de med en handlande om priset.

Det efter gingo de in på en krog, "Sista styvern" kallad, och begärde mat och brännvin. Iunge hade de ej suttit där, förrän tvänne sjökaptener inträdde. Den ensa av dem berättade, att han hos tullmyndigheterna annålt, att han sett en båt lossa vid Bonden. Simon och Jon Jonsa begävo sig nu genast till sin båt vid kajen och seglade iväg för att om möjligt hinna fram till Bonden före tulltjänstmannen. Detta lyckades tack vare den tjocka som var rådande, vilket gjorde att tulltjänste-

2084

LUNDs Universitets  
FOLKMINSESARKIV

männan ej hittade fram. Dessa hade emellertid haft någon aning om vari från smuglarna varo och hade vänt sig inåt Sörmlälefjärden för att om möjligt upptäcka dem. Då dimman lättade, varseblevo tulltjänstemännen en båt vid den så kallade Kammarviksudden. De seglade ditåt, men då de kommo närmare, susade en kula förbi och genomborrade högra rockärmen på en av tulltjänstemännen.

Då Simon och Jon Jonsa sågo, att de ej kunde undkomma, hade Simon tagit sin sälbössa och yttrat: "Det är best att ta och märka de öjälvarna."

Tulltjänstemännen vände skyndsamt åter till Umeå, då de sago, att de blevo mottagna med skarpa skott.

Erik Hammarberg

Huru man skyddar kreaturen mot trolltyg.

På våren, innan bonden släpper sina kreaturer på bete, är det vanligt att han lägger en yxa, kniv, lie, spett eller dylikt på dörrtröskeln. Genom att de få gå över stål första gången de släppas ut på våren sätter enligt folkttron skyddade för allt trolltyg eller för att råka ut för elakt.

Även vid byggandet av ladugård brukade man förr iakttaga åtskilligt som skulle skydda kreatturen mot sjukdom etc. Sörlunda fann man i en ladugård, som revs och ombyggdes för några år sedan, att hållborrat i tröskeln. I detta fann man en ettföring och en nubbl inlindad i papper. Åtskilligt mera hade nog funnits där, men det var så för mittnat, att man ej kunde urskilja vad det var.

Erik Hammarberg