

ACC. NR. 2098

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Landskap: LAPPLAND Upptecknat av: Carl Stenman

Härad: Lycksele tg Adress: .....

Socken: Lycksele Berättat av: .....

Uppteckningsår: ..... Född år ..... i .....

Uppteckningen rör

*Sagen om hur Vindelnäs by  
avlades. 1-2.*

2 Sid

Skriv endast på denna sida!

I början av 1700-talet innehades landet omkring Vindel-  
älven, där nu byn ligger, av en lapp, Anders Sjulsom. Det finnes  
ännu några gamla lämningar efter hans verksamhet kvar. Såsom Lapp-  
guden en fyrkantig sten två kilometer ovanför byn. Gamla sågner be-  
rädda, att man funnit offerrester där. Lappvallen, ett ställe där  
lapparna brukade mjölka sina renar samt märka kalvarna om vårarne,  
bär också vittne om Anders Sjulsom. Vindelgranselse anlades på 1750-  
talet. En bonde från Kussjön, Jan Nilsson följde upp till ett ställe,  
som lappen skulle sälja till honom. När de kommit till en holme,

gingo de upp för att vila sig. Då pekade lappen på en kulle på hol-  
men och sade,

"Här är det ställe där du skall bo". Mannen stannade där  
och timrade en stuga. Ock ännu tilli på senare tider har stugan stått  
kvar. Eldstaden i kåtan elle (anistomterna) ser man märken efter än-  
nu i dag. Man tror med säkerhet, att någon nedgravd s.k. lappskaft  
skall finnas där. Det är åtskilliga gamla personer som bruka tala om,  
hur de någon väcker sommarnatt, sett hur silvskreet farit under nå-  
gon sten, men ingen har letat efter skatterna. Man vill ej ofreda  
gamla skatter som legat i jorden flera hundra år.

Vindelgranselse den 8 jan. 1918.

Carl Stenman.