

Använd båda sidorna
av papperet, om det
är nödvändigt.

Till

NORÉNS

Korrespondensinstitut,
MALMÖ.

LUNDS UNIVERSITET
FOLKMINNESSA

Ragnunda by

Ämne: Svenska språket (Fulldt Berföringskurs)

Brevets N:o 13

Namn: J. Hagglund

Elevers N:o 12172

Adress: Djuperna

Ljunga

Svar och lösningar:

Lärarens rättelse

Uppgift No 1

En svartkonstbok.

För många år sedan fanns i Torsöcken Medelpad en präst som det berättas skulle stå i förbund med den tide spålar. En dag när han var uti i bygden upptäckte han att han glömt sin svartkonstbok hemma. Och som han icke ville vara den förutan, och tillbaka var rädd för att någon av de hemmararande skulle läsa i den befalld han drängen att denna skulle skyndsamst vända tillbaka och hämta boken åt honom. Men han fick absolut icke se eller läsa i den.

När drängen kom hem tillade han igen boken och vände för gå tillbaka till prästen. När han kom till ett nöthus vid Ljusön. Kunde han ej längre bygga sin nyfikenhet utan öppnade boken och började läsa i den, med det resultatet när han såg upp var det fullt med småfolk omkring honom som begärde arbete. Att på ögonblicket hitta på arbete åt dem som skulle räcka någon stund var svårt för drängen. Till sist när de blevo all för entragna, befalld han dem att lösa upp alla knutar å fishnoten i nöthuset bredvid.

Men det dröjde ej många minuter förrän dom kom och ville ha mera arbete. Då befalld han dem att bygga en bro av sten över Ljusön

(2)

vilket de också började med, men hann ej fullborda förrän prästen - som hade känt sig vrolig och förstod att allt g. stod rätt till - kom och avbröt arbetet för dem.

Och än idag, när det är lågt vatten kan man se en bro av sten som sticker ut från en sländan och ut på halva spån.

Uppgift No 2.

Min hembygd

Min hemtrakt är belägen i nordvästra Medelpad invid Jämtlands östra gräns.

Om man en vacker försommardag färdas fram efter byvägen kan man säga att det ser riktigt vackert ut, med spån på ena sidan som vägen och på den andra berg och trullar riktigt beväst med omväxlande löv och barrskog.

Vill man en smula vridtlicka det omkringliggande landskapet, behöver man bara klättra upp för det s.k. Storberget där man har en härlig utsikt. Blickar man då ned, ser man Holmsjön som liksom ett blått band slingrar sig fram genom bygden och försvinner till ett intet i fjärran.

Några industriella anläggningar finnes ej här, endast jordbrukare, som på sommaren arbetar på sina jordbitar. Och på vintern arbetar timmer i de omkringliggande skogarna.

Endast några få gjätregande bönder finnes här, för det mesta är det betlag som hyr ut jord åt jordbrukarna.