

ACC. NR. 2177*ms. L. Th. Thuvesson*LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Skåne

Upptecknat av: *C. Th. Thuvesson*

Härad: Färs

Adress: _____

Socken: S. Åsum

Berättat av _____

Uppteckningsår: _____

Född år _____ i _____

1Uppteckningen rör Bäckahästen.

Det hände en gång för nära 200 år sedan vid S. Åsums å, nära Sjöbo. När ^opojarna gick från skolan på kvällen, stod en vit häst vid sidan av vägen ej så långt från ån. Pojkarna tyckte, att det var bra. De satte sig upp, den ene efter den andre. Ju fler som satte sig upp dess längre blev hästen. Slutligen satt elva större pojkar på den vita hästens rygg. Han gick då mot ån. Då kom en man gående förbi. Han såg vad det var, nämligen Bäckahästen och ropade: "Kors i Christi kors, sicket ett långt hårs!" Då försvann den vita hästen, och pojkarna stodo på kanten av ån. Dit ut skulle han gått med dem.

Detta är en sann berättelse. Mannen, som berättade den, är 84 år och lever i Tolånga ännu.

Skåne
Färs lhd
Sörde Sn

2177

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Q. H.

Skogssnuan.

Min mormor har berättat mig detta, vilket skulle ha hänt i hennes barndomsår i Snogeholms skogar.

Det var en vinterkväll, då min mormor, som då var liten flicka, och hennes föräldrar lågo och sovo mörkesömn. Plötsligt väcktes de av att någon lyfte på dörrklinkan, ända till gamle morfar, som låg med pickelhuvan nerdragen över öronen, vaknade. Han visste genast, att det var skogssnuan, emedan sällan någon annan gäst brukade komma dit så sent. Han steg då upp och ropade till mormor: "Elna, spotta tre gånger och läs fader vår, för du e söndasbarn, så kan du se, vem di e som kom ing." Mormor gjorde så och såg nu en kvinna stå vid dörren, och då hon vände sig om för att gå, liknade hon ett baktråg på ryggen.

Skriv endast på denna sida!

2.

9177.

LUNDS UNIV. 3,
FOLKMINNES-
ARKIV

3

Skogsmannen.

I den gamla tiden gick också Skogsman-
nen in i stugorna om kvällarna, när det var kallt för att värma
sig. Och det var stora, stora stugor i de tider. Men han var så
lång, så när han lade sig räckte han runtom i hela huset. Fråga-
de någon hvem det var, så svarade han endast "Böjam", så fick
han ligga till ljuset tändes, så försvann han.

3.