

ACC. NR. 2180

ms. till Th. Thunberg.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Landskap: Småland ..... Upptecknat av: Th. Thunberg  
Härad: Östra ..... Adress: .....  
Socken: Ö.Korsberga ..... Berättat av .....  
Uppteckningsår: ..... Född år ..... i .....

I

Uppteckningen rör Prästerna som trollkarlar.

Förr då tron på trolldom var så allmän, kunde understundom ej ens prästerna undgå att bliva betraktade såsom trollkarlar.

Så berättar folktraditionen om en präst från Ö.Korsberga, som kunde åstadkomma rätt märkliga saker.

En person hade en natt givit sig ut i prästens äng för att stjäla björknäver. Detta lyckades emellertid ej bättre, än att tjuven blev gående med näverbördan på ryggen utanför prästens hus, tills det denne hunnit stiga upp om morgonen, då tjuven fick en grundlig tillrättavisning, så att han aldrig mer gick och stal någonting från prästen.

En annan tjuv skulle en natt stjäla en väv, som var utlagd till blekning, men samma öde träffade honom.

Skriv endast på denna sida!

Småland  
Ö. Nordberg  
1778 T. M. Jansson

2180

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Hela natten fick han sitta och rulla ut och samman väven, tills dess att prästen kom ut och lovade honom , att han fick låta bli.

Vid ett annat tillfälle hade en person stulit en postväska och gömt denna under en sten i skogen. Då ingen visste, vem som var gärningsmannen, blev prästen tillfrågad om han kunde bringa klarhet i saken. Med detsamma sade prästen, vem tjuven var och var väskan blivit gömd.

En gång hade det blivit ett hål i en av gravarna på kyrkogården. Detta syntes omöjligt att fylla, ty om det fylldes den ena dagen, så var det uppe den andra. Till sist gick prästen dit och satte ett brinnande vedträ i hålet, varefter det förblev tätt.

Småland  
Östra  
A. Korberga

2180

insändare Th. Turesson

LUNDS UNIV. 3.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

3

Snokar och vesslor.

// En del djur ansågos vara antingen lycko- eller olycksbringande. Så ansågos t. ex. snokar och vesslor, som uppehöll sig i eller omkring husen, vara lyckobringare. //

En tradition från förut omnämnda plats förmäler, att en där boende bonde hade en för ändamålet avsedd träskål, som han fyllde med mjölk och gav snokarna, var gång han hade mjölkat.

2180

LUNDS UNIV  
FOLKMINNES-  
ARKIV



Ugglor och skator.

Ugglors och skators ljud ansågos såsom  
förebud till olycka eller någon familjemedlems död.

Skriv endast på denna sida!

2180

LUNDS UNIV<sup>5</sup>  
FOLKMINNES-  
ARKIV

5.

Ekorrar och kattor.

Ekorrar och kattor voro djur, som man ej gärna vilde möta, när man var ute och reste eller gick, så ock med gamla gummor. En kvarleva härifrån lever ännu kvar bland allmogen, ty stundom kan man få höra det uttrycket, att käringmötet, det är det dåliga mötet.

2180

LUNDS UNIV. 6  
FOLKMINNES-  
ARKIV

6

Fågel.

Då en fågel kom och satte sig på fönsterkarmen för att hacka kitt, troddes det, att han förerbådade dödsfall, och man sade, att han ville hacka ut någon.

Am.  
Öst. hd.  
O. Koberge sin

2180

Mym. T. Thwenn

LUNDS UNIV. 7  
FOLKMINNES-  
ARKIV

7

Frödery kyrka.

En tradition från Frödery omtalar, att när deras nuvarande kyrka skulle byggas, trollen för var natt, som gick, rev ned det, som byggmästarna satt upp under dagen. Några församlingsboar hittade då på att följa en källfrö till dess hon stannade på ett visst ställe. Här uppfördes nu kyrkan, och den fick för den skull namnet Frödery.

Trollen.