

2206

1.

2206

Register.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

- B. Värsel.
J. En likfärd.
T. När Bäckseda kyrka skulle byggas.

2206

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

2206

2

Alsheda socken.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Matilda Franzén.

Franzén, Matilda, Alsheda, född i Bäckseda år 1853.

Anka efter målaren Johan Alfred Franzén.

B: d.

1206

2206

3

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Matilda Franzén, Alsheda.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Värsel.

När man åt kvällsmat på julafton, skulle den, som ville se om någon i familjen skulle dö under det kommande året, gå utanför och titta in genom fönstret. Om någon då satt huvudlös därinne, så skulle denne dö under året.

Men den, som tittade i fönstret, måste skynda sig, annars fick han en örfil.

3206

2206

4

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alshedas socken. Meddelare Matilda Franzén, Alshedas.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

En likfärd.

En gång, när kopparslagare Ljunggren var åt Ingatorps marknad, såg han en natt, på vägen mellan Stallarp och Brostugan, en ång likfärd.

T:a

2206

2206

5

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Bäckseda socken. Meddelare Matilda Franzén, Alsheda.

Alsheda född 1929

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

När Bäckseda kyrka skulle byggas. (Sägen.)

När kyrkan skulle byggas i Bäckseda, så tänkte de bygga den
vid prästgården.

De bönjade bygga, men så fort de byggde, så revs det ner om natt-
sen.

Då tog de ett par tvillingoxar och spände dem för tygen och lät
dem gå var de ville.

Där oxarna stannade, där skulle kyrkan byggas. Så blev det
bestämt att den skulle byggas, där den nu står.

A:m

2206

2206

6

Sm. Östra härad. Upptäcknare Gottfrid Wagner.

Näsby socken. Meddelare Hjalmar Franzén, Alshed.

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Den döde, som talade till kyrkovaktaren. (Sägen.)

En gång, när kyrkovaktaren Klas i Näsby grävde en grav å Näsby kyrkogård, hittade han ett lärben av en människa.

Natten därpå hörde han, medan han låg i sin säng, en röst som saade: "Du undrade, vems ben det var, som du hittade, när du grävde i går. Det var mitt. Jag heter Bror och bodde i Stigaskäl för en liten tid sedan."

Kyrkovaktaren gick sedan till prästen i församlingen, och denne såg efter i kyrkoboken. Det hade för två hundra år sedan i Stigaskäl funnits en person med namnet Bror.

Meddelaren hade omkring år 1905 hört ovanstående av kyrkovaktaren Klas. Denne var då en äldre man. Han var en stillsam person men språksam. Han visste ej om han, när han hörde rösten ifråga, drömde eller var vaken.

220b

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagner.

2206

6a

Alsheda socken.

Hjalmar Franzén.

Hjalmar Franzén, målare, Alsheda, född år 1879.

Son till målaren Johan Alfred Franzén, Alsheda.

LUND'S UNIVERSITETIS
FOLKMINNESARKIV