

2207

2207

1

Register.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

- A: Spökrummet i Flishult.
Den mystiska hunden.
Den döda kärningen, som gick igen.
Drängen, som gick igen.
- C. Skomakaren, som for genom skorstenen.
En, som på långt avstånd hörde sång och musik
från kyrkan. Foto--
Kärningen, som ropade efter sanket.
- H. Blarre-Masse.
- J. Död och begravning.

2207

Q
3

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

2207

Alsheda socken.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Johan Alfred Franzén.

Franzén. Johan Alfred, målare, Alsheda, född 1846.

döda 1928.

Gav intryck av att vara starkt lagd åt det mystiska.

Använde spritdrycker.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Näsby socken. Meddelare Johan Alfred Franzén, Alsheda.

2207

LUNDS UNIVERSITET
FOLKMINNESARKIV

Spökrummet i Flishult. (Sägen.)

I stora byggningen i Flishult fanns ett rum, som de inte kunde
göra i ordning. Så fort de försökte därmed så förstördes vad som
var gjort.

A:n.

2207

2207

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

4

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Skede socken. Meddelare Johan Alfred Franzén, Alsheda.

Den mystiska hunden. (Sägen.)

En gång var meddelaren på besök i Bengtstorp i Skede socken.

Där var en källare vid en åkerren. Det kom en stor blackig

hund och sprang in i källaren.

Meddelaren tog då ett harvesdrag, som låg där, och kastade

detta efter hunden.

Då blev det strax som om någon hade gripit tag om axlarna på

meddelaren och kramat honom mycket hårt.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Johan Alfred Franzén, Alsheda.

2207 LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Den döda kärningen som gick igen. (Sägen.)

En karl som hette Bergström och bodde i Alsheda hade varit åt Vetlanda efter konjak till sin mor, som var hårt sjuk.

I hemvägen kom Bergström in till meddelaren och bjöd honom på en sup.

När Bergström kom hem, var modern död.

När meddelaren sedan samma natt gick förbi Bruksgården, såg han där vid en runsten en kärning, klädd i blåritig huvudduk. Hon hoppade opp och ner.

Meddelaren blev sjuk och var sjuk i flera dagar.

2207

6

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

2207

Björkö socken. Meddelare Johan Alfred Franzén Alsheda.

Drängen som gick igen. (Sägen.)

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

En gång när meddelaren var hos en bonde, som hette Johan i Tuveryd och målade, följde han med bonden till Björkö. De skulle dit och handla.

När de var på hemväg och kom till en bäck, så kom det något, precis som en stor hund.

-- Hade en bara haft vett att köra in på en äväj och ända, det påstår de ska hjälpa. --

Det blev så tungt, så hästen orkade knappt att dra.

När de kom hem, frågade drängen vad de gjort med hästen.

Han ser så ut,"sade han.

De trodde det var Jante, som hade varit dräng där i gården örut, som gick igen på detta sätt. Han var en fuling. Han blev stucken en gång när han var på besök i Björkö hos en käring, som de kallade ticka. -- Hon for på marknader och överallt och sålde brännvin. --

2207

2207

7

Sm . Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Johan Alfred Franzén, Alsheda.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Skomakaren, som fór genom skorstenen. (Sägen.)

Det var en gång en skomakare, som var på ett ställe.

Han tog smörjhornet och smorde en kalv, och så satte han

sig på den, och sen fór de opp genom skorstenen.

De brukade ha smörja i ett horn.

2207

8

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

2207

Alsheda socken. Meddelare Johan Alfred Franzén, Alsheda.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

En som på långt avstånd hörde sång och musik från kyrkan.

En söndagsförmiddag, när meddelaren var omkring 14-15 år gammal, stod han vid Vassdalafloen. Meddelaren hörde då sång och orgelmusik från kyrkan så tydligt, som om han varit i kyrkans vapenhus.

Avståndet mellan kyrkan och Vassdalafloen är omkring 2-3 km.

Anmärkning.

Meddelaren berättade ovanstående med fullt allvar.

Om meddelaren vid nämnda tillfälle var påverkad av starka drycker, ville upptecknaren inte fråga.

2207

2207

10

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Johan Alfred Franzén, Alsheda.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Ergänning

Kärningen som ropade efter sanket. (Sågen.)

Karl-Eva i Sunnerskog - hon var hustru till Mussa - gick
skärtorsdagsmorgon opp på fähusdyngan och skrek: "Så långt som
etta rop höres, skall alltasanket vara mitt!"

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Johan Alfred Franzén, Alsheda:

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Blarre - Masse.

Arvid Dot

Blarre-Masse hade en rock som var sju öxaskaft lång i

ryggen.

--- --

Blarre-Masse sade: "Mi Anna, Stina, Lena, Fia har fått en

bolde på mysket."

Anmärkning.

Öxaskaft, yxskaft.
Bolde, böld.

Den sistnämnda historien synes visa att Blarre-Masse gjor-

de skäl för sitt namn. Anna var hustrun, Stina, Lena och Fia voro

hans döttrar.

När han skulle tala om en av dem, råkade han i hastigheten

nämna alla fyra vid namn.

Samma sak har berättats, i ungefär samma form, även av andra.

2206

2207 LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

19

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnår.

Vetlanda socken. Meddelare Johan Alfréd Franzén, Alsheda.

Död och begravning.

När Klas J. i Vetlanda var död, så var det en stor hund som låg där utanför på bron. Det var ju inte annat än satan, förstås. Gubben hade gjort så mycket ont.

En fru i Vetlanda sade, strax efter ovannämnde persons död, att en tjänsteflicka hade talat om att det varit så många hundar utanför hans bostad. Frun, som sade detta, antydde också, att det var hennes mening, att orsaken till nämnda förhållande var det, att den avlidne hade varit en orättfärdig person.