

A.e

Svealand

2815

Sm. Uppvidinge härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér, Alsheda

Åseda socken.

Meddelare Emma Nilsson, Vagnhester Pila-
gård, Alsheda.

~~Uppförda
beretningar~~

Skogsrå.

LUND S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

En gång var meddelarens bror med en karl ut i skogen - det
var i Sandsjöryd, Åseda socken - de skulle skjuta fågel. Då kom det
en sådan där skogsrå. Framtill var hon så grann, men baktill var
hon som en hamn. Den där karlen var med henne inåt skogen.

De såg så många tjädrar och orrar, men när de skulle skjuta,
så sköt de bom.

När karlen gick ifrån skogsrået, så skrattade det inåt skogen.

Det är allt de som svubit sig till den onde.

Ovanstående hände omkring 1860-talet.

(7a)

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Uppvidinge härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Nottebäcks socken.

Meddelare Emma Nilsson, Vagnhester Pi-
lagård, Alshedas.

722

När de döda firade sin gudstjänst. (Sägen.)

Meddelarens farmor - som bodde i Nottebäck - hade talat om,
att hennes sväger en gång var ute och skjutsade en fru till en
herregårdsmyggård.

Det körde och hörde, men de kom inte dit de skulle. - Det var
tycket snö. -

De kom till kyrkan. Då var det ljust där. Det var vid tolv-
iden på natten. Mannen gick och tittade i fönstret. Då fick han
se, att det var fullt med folk därinne. De varo små, små. Det var
de döda, som hade sin gudstjänst.

A:e

22/15

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

33

Sm. Uppvidinge härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Åseda socken. Meddelare Emma Nilsson, Vagnhester Pila-
gård, Alsheda.

En som såg trolltyg och blev förskrämd. (Sägen.)

Meddelarens morbror, som bodde i Åseda, skulle en gång
gå med en gubbe, Kutton i Bitsås, och jaga.

När de kom ut i skogen, såg meddelarens morbror så mycket
ont, så han blev alldeles förskrämd. Han sprang opp i ett träd, och så
föll han ner och bröt ett ben.

Han blev alldeles ursinnig, så att de fick hålla honom då;
men han blev redig sen.

Han fick ha träben sedan, och han fick sälja gården.

Kutton hade väl sålt sig till den dålige.

Ammärkning.

Meddelaren hade hört ovanstående av sin moster.

B.

2215

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

44

Sm. Uppvidinge härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Åseda socken.

Meddelare Emma Nilsson, Vagnhester Pila-
gård, Alsheda.

En likfärd. (Sägen.)

Meddelarens far mötte en natt en likfärd.

Han såg dem, de kom och gick och de var så små, och han
hörde hur de sjöng.

Det var en bonde där i närheten, som dog sen.

O : 6

2675

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

55

Sme Uppvidinge härad.

Upptecknare Gottfrid Wagner.

Åseda socken.

Meddelare Emma Nilsson, Vagnhester Pila-
gård. Alsheda.

Länsman som blev fast på avträdet. (Sägen.)

En gång när länsman Ahlstrand gick på avträdet, kom han inte
häriifrån.

De tände eld på en halmkärve, men det hjälpte inte. Prästen fick
isa honom löss.

A:a

226813

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

66

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken.

Meddelare Emma Nilsson, Vagnhetser Pilagård,

Alsheda.

En skälvrängare. (Sägen.)

Meddelarens far hade varit åt en marknad och han skulle
a en tvärtonsväg, men när han kom på Bredhälla skogar, blev det
örkta, och han lade sig där.

Då hörde han att det skrek: "Här är rätt, och här orätt."

2215

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

7

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Lemnhults socken. Meddelare Emma Nilsson, Vagnhester Pilagård,
Alsheda.

En svart katt eller ett spöke. (Sägen.)

Det var en del ungdom, som hade varit ute och roat sig en lördags-
väll. Det var sent på kvällen, när de kom hem.

När de kom till Smedjenässja skogar, kom det någonting, som om det
varit en svart katt.

Om det var ett spöke, visste de inte.