

I 2218

Sm. Östra Härad.

Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alshed

Alshed socken.

Vetlanda

Karl Kjällman

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Kjällman, Karl Gustav, bruksarbetare, Ädelfors, född

iärsmästades den 3 juni 1862.

(15)

1922 18.

Sm. Östre härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2

Alshedas socken.

Meddelare Karl Kjellmán, Ädefors.

Att döda ohyra.

De brukade stoppa in fällarna i ugnen, för att

döda ohyran.

2218

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

J

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alshedas socken. Meddelare Karl Kjällman, Adelfors.

Vårtor.

1. De tog tagel och band om vårtor.
2. De tvättade vårtorna i vatten, som samlats på berg.

2248

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alsheda socken. Meddelare Karl Kjällman, Ädelfors.

4

Kyrkerör. (Sägen.)

Vid Väderyd ligger ett rör i en äng. De skulle bygga en kyrka där, men det gick inte.

2218

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Karl Kjällman, Ädelfors.

Första maj.

Vid Kibbe bruk förekom att de valborgsmässaofton på roste-
backen hissade tomma tjärtunnor och brände som majeld.

Anmärkning.

I Kibbe, numera Ädelfors, i Alsheda socken, smäl-
tes malmen från Ädelfors guldgruva och Kleva nic-
kelgruva, under den tid dessa gruvor bearbetades.
Rostebacken var platsen omkring smältugnarna.

2218

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alshedas socken. Meddelare Karl Kjällman, Ädelfors.

6

Död och begravning.

När de ha gjort en likkista, ska de lägga litet hyvelspän i den. Det är väl för att den döde ska ha något att ha under huvudet.

De ska inte lägga locket på en likkista, när den blivit färdig, för den döde vill prova kistan.

Sven Jonsson i Norget, Repperda, gjorde likkistor. Han hade talat om, att han en gång låtit locket vara på en likkista över natten och att han då blev oroad.

22248

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Alshedas socken. Meddelare Karl Kjellman, Ädelfors.

Att göra loppor.

När de skulle göra loppor, tog de en potäll och så hällde
de i alesåjefnas och pink, och det fick stå.

Anmärkning.

Meddelaren hade ingen närmare kännedom här om.

Potäll, butelj.

Alesåjefnas, sågspän av alträ.

~~22~~
2218

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Karl Kjällman, Ädelfors.

-Storsteget.

De borrade med en trefotapanna, och så raplade de upp något.

Anmärkning:

Raplade, rabblade.

22218

9

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Karl Kjällman, Ådelfors.

LUND'S UNIVERSITET'S
FOLKMINNESARKIV

Gastkramning.

När någon var gastkramad, så spannade de tre gånger på armen på den gastkramade.

Den som spannade satte sin lillfinger vid änden av en av den gastkramades fingrar. Så spärrade han ut handen. Sen tog han på den sjukes arm tre mätt räknat mellan lillfingret och tummen. På det ställe å armen, tummen första gången nådde, skulle den sjuke lägga ett finger och hålla detta kvar där. Så mättes tre gånger. Om det då hände att avståndet tredje gången blev olika mot förut, så var detta ett tecken på att personen ifråga var gastkramad.

29218

60

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

LUND UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Alsheda socken. Meddelare Karl Kjällman, Ädelfors.

Mot kikhusta.

De plockade kikbär på enbuskarna och kokade, och så fick de sjuka dricka detta. Meddelaren hade som barn kikhusta. De använde då detta medel.

Anmärkning.

Kikbär, gallbildning, bestående av tre ansväilda barr, å somliga av enbuskarnas toppkvistar, förorsakad av gallmyggan *Cecidomyia juniperina*. Denna gallbildning innehåller larven av ovannämnda insekt. Orsaken till att det nämnda blivit använt såsom botemedel, torde vara den, att detsamma avviker från det naturliga och på grund därav fått något av mystik över sig.

2248
Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alshedas socken. Meddelare Karl Kjällman, Ädelfors.

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Brudstaten, som togs in i berget. (Sägen.)

En brudstat har blivit intagen i Kvinnåsaberget.

Anmärkning.

Meddelaren visste ingenting närmare här om.

Kvinnåsaberget, även Bruaskee, mellan Bruksgården
och Ädelfors, i Alshedas socken.

Denna sägen är av upptecknaren återgiven även efter andra
meddelare.

L2218

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

12

Sm. S. Vedbo härad. Upptecknare Cottfrid Wagner.

Hässelby socken. Meddelare Karl Kjällman, Ädelfors.

Ett tandvärksträd.

När meddelaren omkring 1886 var på arbete i Hässelby socken, hörde han talas om ett träd där de hade satt in tandvärk. Det stod mellan Gäddegöl och Mariannelund.

De var rädda för att hugga ner det trädet.

2268

Cm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken.

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

13.

Kristina Lovisa Kjällman.

Kjällman, Kristina Lovisa, född Karlsson, maka till bruksarbetaren Karl Gustav Kjällman, Ädelfors. Född i Flugeby, Vetlanda socken,

den 5 juni 1859.

2218

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

14

✓ Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Vetlanda socken. Meddelare Kristina Lovisa Kjällman. Ädelfors.

Majstång.

I Flugeby, Vetlanda socken, förekom i meddelarens ungdom bruket att midsommarafhton resa majstång.

Det var en liten ö i Emån. Där var grönt och vackert. På den ön brukade de resa stången.

Den var liten. Den kläddes med löv. Några kransar hängdes på stången.

Där var mycken ungdom midsommarafhton. De gjorde lekar.

De brukade ha en fest, när de tog kräftor. Då var de vid majstången. De lekte då också.

— — —

I Vetlanda brukade de också vid den tiden resa majstång.

Anmärkning.

Meddelaren hade aldrig hört, att majstången restes i någon annan avsikt än att ungdomen skulle ha roligt.

X

22/8

2218

LUNDS UNIVERSITETS

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner. FOLKMINNESARKIV

Vetlanda socken. Meddelare Kristina Lovisa, Kjällman, Ädelfors.

13

Spiritus. (Sägen.)

Anders Peter i Flugeby Nygård hade en spiritus.

Spiritusen hjälpte honom med allting. De trodde, att han stod i förbindelse med onda makter.

När han gick ut i skogen, hade han en yxa på axeln. Dåetrodde, att om han hade yxan på axeln, så kunde de inte skada honom.

Anmärkning.

Meddelaren visste ingenting närmare om spiritusen.