

2219

X

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagner.

A. Stenbeck

Skede socken.

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

C. G. Nilsson.

Nilsson, C. G., maskinist, Brunshult, Skede, född den

13 januari 1869.

Varmt intresserad för fornminnesforskning.

(90)

2249

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2
2

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Skede socken. Meddelare C.G. Nilsson, Brunnshult, Skede.

Gengångaren, som ville ha sina handskar. (Sögen.)

År 1924 avled en gratialist Borg i Skede. Hans hushållerska Ida

P., som efter B:s död bodde kvar i stugan, sade sig icke få ro där.

Hon trodde, att det var den döde som gick igen.

Hon fick då uppenbarelsen, att det var sina vita handskar gubben sökte.

Efter samråd med B:s dotter uppsöktes dessa handskar, vilka sedan av de båda kvinnorna grävdes ner i kyrkogården, där B. fritt sitt sista vilarum. Sen oroades Ida P. inte mer av gengångaren.

Anmärkning.

Meddelaren hade hört ovanstående av B:s dotterson, fanjunkare Karl L.

2219

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

3

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Skede socken. Meddelare C.G. Nilsson, Brunshult, Skede.

När prästen drev ut satan genom fönsterblytet. (Sägen.)

Kommunister Wijkmark var en gång hos Per Ammen i Solberga,

Skede och skulle läsa bort satan.

Då borrade prästen med en syl ett hål i fönsterblytet och skulle dra ut honom, det var trångt för satan. Då sade satan till prästen: "Du har stulit en vetekaka en gång."

"Det vet jag, men jag har fått förlåtelse", sade prästen.

Anmärkning.

Per Ammen, Petter Amandus Jonsson i Solberga, född 1737, död 1853. Var vid sin död utfattig.

2219

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

4

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Skede socken. Meddelare C.G. Nilsson, Brunshult, Skede.

Mannen som blev villad i skogen. (Sägen).

När Jonas Peter S. i Götskogle, Skede socken, en morgon skulle gå till Vetlanda, gick han vilse i Eckerda marker, omkring 1 mil från Skede. Han gick och gick helaдан. Till sist kom han ner till Traja, ett torp på Hökasjö ägor i Skede socken. Han var då inte längre än omkting 2km. från sitt hem.

Då han kom in i Traja, sade han till hustrun där, Lovisa: "Är du här?" "Var skulle jag annars vara?" sade hon. Då frågade han: "Men var är jag?" Då blev han upplyst om, var han väl, och först då kände han igen sig.

I slutet av 1870-talet.

22249

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

5

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Skede socken. Meddelare C.G. Nilsson, Brunshult, Skede.

Varsel.

Meddelarens far hade en mindre fabrik i Brunshult.

En mjölnarhustru, Johanna Dalman, hade, sedan fabriken var byggd, sagt till honom: "Det kunde jag tro, att det skulle bli nånting där, för jag har sett lyse där många gånger."

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Skede socken. Meddelare C.G. Nilsson, Brunshult, Skede.

Ordspråk.

Lång fasta är inga brödspar.

Annäckning.

Meddelaren hade hört detta av sin mor. Hon brukade använda detta, då barnen varit ute länge och kommo in mycket hungriga. Upptecknaren hade icke i annat sammanhang hört ordet brödspar.

Liten hämnd är också hämnd, sa käringen spottade på grannens gris.

Man bör inte straffa kocken för kol.

Många händer gör ett lätt arbete.

Många munnar gör tomta fat.

Många hundar är harens död.

Nya kvastar sopa rena golv.

Om kyrkan är aldrig så full, så får prästen och klockaren rum.

Annäckning. Meddelarens mor brukade använda detta ordspråk, när barnen sade, att de voro så mätta, så de inte kunde äta mer.

22219

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

7

Tm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Skede socken. Meddelare C.G.Nilsson, Brunshult, Skede.

Ordspråk.

Renlighet är en dygd, sa käringen, vände särken julafhton.

Rosa inte fisken
förrän du har den på disken.

Sådan herré, sådan hund.

Ungdomen rasar, så käringen, hoppade över halmstrået.

Väl för er, far, som fick mor, värre är det för mig, som ska ta
en oskyld, sa pojken, när han skulle gifta sig.

Ögat vill ha, men magen kan inte fördra.

Flå en häst och slå en kona, det smäller lika högt.

22IV

LUND'S UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

8

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagner.

Skede socken. Meddelare C.G. Nilsson, Brunshult, Skede.

Ordspråk.

Flyga över blomsterrabatten och lå ned i kodyngan.

Anmärkning.

Använtes t.ex. om den som friar till flera och sen
gifter sig ofördelaktigt.

Gamla kattor lapa också söt mjölk.

Gamla klockor behöver tunga lod.

Gud är alla därars förmynndare.

Halvgjort arbete bör varken berömmas eller lastas.

Hör rätt och för rätt, så ljuger du aldrig.

Ju närmare kyrkan, desto senare där.

Den som har längst till kyrkan, kommer först fram.

Jorden gömmer och tiden glömmer.

22219

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

99

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagner.

Skede socken.

Meddelare C.G.Nilsson, Brunshult, Skede.

Ordspråk.

Alla barn i början, sa kåringen, började väva.

Det är inte gott att lära gamla hästar en ny trav.

Allting ska gå efter mått, sa skräddaren, slog kåringen med alnen.

Den ingenting har försökt, haningenting erfariit.

Det bråskar ingen hast, sa skomakarn, åt välling med sylen.

Det intedöra hör, det inte hjärta rör.

Det går inte att byta hästan i gåle.

Dålig häst, om han inte orkar selen.

Dåligt järn, om det inte finns något stål i det.

Fattas ved, ska man bygga, fattas föda, ska man hålla kolas.