

2222

II

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda

Alsheda socken.

Stenberg

Johanna Gustava Johansson.

2222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Johansson, Johanna Gustava, lantbrukareänka, Repperda Karlsgård,

Alsheda socken, född i Stenberg den 24 november 1855.

(20)

2222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

9

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

Tomtar. (Sägen.)

När meddelarens man var pojke, och han och grannens flicka
en gång skulle hämta fåren, fick de se två tomtar. Tomtarna voro små
och hade röda luvor. De gick in i körhuset vid ladugården.

Omkring 1870-talet.

Sm. Östra härad.

2222
Upptecknare Gottfrid Wagnér.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

3.

Stenbergas socken.

Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

Näcken. (Sägen).

När meddelarens far en kväll var ute och rodde
på Skärvetesjön, kom näcken och flöt på vattnet.

Anmärkning. Meddelaren visste ingenting närmare om
denna sak.

2222
2222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

4

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

Gumman som ropade efter sanket. (Sägen.)

Det var en torparegumma, Löna, som skärtorsdagsmorgon, innan
solen gick opp, gick ut på lagårdsdyngan och skrek:

"Så långt som detta rop höres, så ska mjölken komma i min bytta."

Hon hade mycket mjölk, så de trodde, att hon var en trollkäring.

22222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

5

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Stenbergas socken.

Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

Julbrödet.

Det var i meddelarens unga år sed att de gömde av julbrödet och gav oxarna vid vårningen.

Det skulle bakas så mycket julbröd, så att det räckte till påsk.

2222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

JB

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Stenbergas socken. Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

Ta haren.

Det var i meddelarens unga år vanligt, att när de voro nära
att sluta skörden å en åker, de brukade säga, att de skulle ta haren.

Meddelaren hade aldrig hört, att detta skulle ha någon sär-
skild hänsyftning. Det var endast ett talesätt.

2222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

6

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Stenbergas socken. Meddelare Johanna Gustava Johansson, Reppeåda,
Alsheda.

Skurna sår.

På skurna sår lades snus.

2 22222

or
7.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Stenbergas socken. Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

Vårtor.

Vårtor togas bort genom att man tvättade dem i regnvatten,
som samlats på en sten, eller knöt man en tråd om vårtorna.

2222
2222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

8.

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Stenbergas socken

Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

Revormar sattes på andra.

Man kunde rita bort revormar och sätta dem på andra.

Man ritade med en knappnål avigt över revormen och

klyvde den mitt itu och sade: "Den ska den ha, och den ska den ha."

22732
22732
Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Stenbergas socken. Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperås,
Alsheda.

Önd blåst.

Önd blåst blåste de bort med nässelpipor.

2222
~~2222~~

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

10

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Stenbergas socken. Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda.
Alsheda.

Stolsteget.

Stolsteget borrhades bort med en stol.

Sm. Östra härad.

22222
Upptecknare Gottfrid Wagnér.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

11

Alsheda socken.

Meddelare Johanna Gustava Johansson. Repperda.
Alsheda.

Gulsjuka.

Det var en gubb i Möcklarp, som hette Karl Johan.

Han botade gulsjuka med gult silke, som han klippte sönder.

De som hade gulsjuka blevo gula i ansiktet, det
vita i ögat blev gult, naglarna blevo gula.

22222

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

119

Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken.

Meddelare Johanna Gustava Johansson, Repperda,
Alsheda.

En bondhustru som botade kreatur.

En bondhustru, Anna-Lisa i Repperda Gustavsgård, botade

fäskreatur och svin.

Hon hade lite rötter. Och så hade hon ett rep, som

var stulet och hemburet. Av detta klippte hon av, och så lagade hon

en ill bollar och gav kreaturen .

Hon avled omkring år 1900.