

D:e

2237

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

5.

Sm. Östra härad.

Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken.

Meddelare Anna Karin Larsson, Alsheda.

Husförhörshistorier.

I ett läsemöte frågade prästen: "Kan du säga mig, vilken som är den minsta och uslaste varelse i världen?"

"Det är en liten gris", blev svaret.

Det blev sedan ett talesätt i bygden: "Det är en liten gris, sa Jante Poff".

Jante Poff bodde i Söragård, Karlstorps socken.

- - - -

I ett husförhör fick prästen på en framställd fråga följande svar:

"Ja inte är jag vid mitt rätta förnuft och inte kan jag komma.

Men hoppet och skuttet är visserligen sant",

- - - -

"Varför säger du jag tror?" frågade prästen.

"Det har jag aldrig sagt", svarade pojken.

- - - -

"Hur sker dråp?"

6.
"Det sker genom dåliga tak."

Anmärkning. Den tillfrågade förväxlade ordet dråp med droppa, takdropp.

Sm. Östra härad. Upptecknare Gottfrid Wagnér.

Alsheda socken. Meddelare Oskar Svensson. Alsheda.

Göken.Huhu.

Under 1800-talet bodde i Rammelagatan i Slättåkra en
med, som hette Fors. Han kallades Göken och Huhu.

Öknamnet Göken hade han fått därför att han var en filur,
en riktig gök.

Namnet Huhu var en följd av det förstnämnda, då gökens
ökte kan tydas till huhu.

Det begicks under den tid Huhu bodde i Slättåkra, ett fler-
tal stöldar inom socknen.

Huhu var en av dessa tjuvar. Han talade sedan gärna om dessa
ravader.

Meddelarens far brukade ofta säga till Huhu: "Hör du, lille
ök, hur var det när I var och stal där och där?"

Han berättade då: "En gång de var och stal i magasinet hos
handlarn bortåt klockan 3-4, då kom det en bonde som var ute och reste.
Han stannade ute vid landsvägen och betade. -- och de brukade ju beta

å där en timme.--

Då voro tjuvarna därinne i magasinet i en svår belägenhet. De vågade inte gå därifrån, förrän bonden rest. "

Huhu var en kunnig smed. Han gjorde dyrkar åt tjuvarna.