

ACC. NR. 9286

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Landskap: SKÅNE Upptecknat av: I. Ingers

Härad: TORNA Adress: \_\_\_\_\_

Socken: LACKALÄNGA Berättat av: Chr. Nilsson

Uppteckningsår: 1928 Född år Lackalänga i Ladugårdsmark

Uppteckningen rör

Sågen om Ladugårdsmarken

1-3

3 Sid

9986

1

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Säggen om Ladugårdsmarken.

Å Lackalänge Ladugårdsmark, å en plan som numera tillhör Svenshögs gård, låg där fordom en stor gård. Till den hörde hela "Lagårsmarken", både Lunds, Stångby, Lackalänge och Hoby Ladugårdsmarker. Vem som rådde om gården är inte bekant. Men den blev ödelagd under något krig mellan danskar och svenskar, och invånarna flydde därifrån. Därefter låg Ladugårdsmarken som en öde fäladsmark, som senare blev delad mellan 4 socknar, Lunds landsförsamling, Stångby, Hoby och Lackalänge. (De tre sistnämnda lotterna blevo dock icke bebyggda förrän vid enskiftet i början av 1800-talet. - Anm. av upptecknaren).

Säggen om  
Ladugårds-  
marken.

Innan invånarna i gården flydde, grävde de ner en mängd dyrbarheter i en brunn och lade två kopparportar däröver, som tillhört gården. Brunnen blev så igenfylld och övertäckt med en jordfast sten. Stenen var till syna ännu i slutet av 1800-talet, men då blev den borttagen. Men brunnen skall vara belägen vissa

2286

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

9

alnar ifrån Lunds domkyrka. I Köpenhamn finns där jordeböcker över alla skatter som äro gömda i Skåne. Där har också varit danskar och sökt efter skatten i Ladugårdsmarken.

Sågen om  
Ladugårds-  
marken.

På en backe, som är belägen ett par hundra meter i sydost ifrån Christen Nilssons gård synas ännu lämningar efter gården, bestående av tegelskärvor ävensom hela tegelstenar av medeltida ursprung samt taktegel och stycken av tuktad kalksten och sandsten. Åtskilliga av dessa byggnadsrester ha nu vid jordens brukande kommit ganska långt ifrån sin ursprungliga plats, men Chr. Nilsson kan säkert ange själva platsen, där gården har varit belägen.

Ladugårdsmarken torde fordom ha tillhört Allhelgonaklostret i Lund, ty i Lunds stifts Landebog av år 1569 kallas området "Helene kirckemarck." Den nu försvunna Helgonagården, som låg strax utanför Helgonabacken, kallades på folkspråket Lagären, och det är mycket rimligt att "Lagårdsmarken" är uppkallad därefter.

Av en person i Stångby har jag hört såsom förklaring till att Ladugårdsmarken tillfallit de nämnda fyra socknarna: att man i dessa socknar en gång mottagit inkvartering av krigsfolk, för vilket kronan inte kunde ge betalning i kontanta pengar. I stället fick man ersättning i jord. -

2286.

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

3. 5

Christen Nilsson,  
Lackalänge Ladugårdsmark.

Lantbrukaren Christen Nilsson å Lackalänge Ladugårdsmark är född därstädes 1883 och innehar nu samma gård som hans fader förut haft. Han besöktes sommaren 1928 - vid en undersökning av ortnamnen i Torna härad - och berättade då följande sägen om platsen som han bebor.