

ACC. NR. 9560

Landskap: SMÅLAND

Upptecknat av: OLLE LEVANDEIR

Härad: ÖSTBO

Adress:

Socken: RYDAHOLM

Berättat av: INGA SJÖKVIST.

Uppteckningsår: 1920

Född år 1849 i RYDAHOLM.

Uppteckningen rör REGISTER Sid 7.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

75107

M 2360

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV



Inga Tjohvist

Skriv endast på denna sida!

2360

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Menträd
opp till midsommar och pryddes med färgat papper eller
grönt. Itoppen hängde en krans och på en tvärslå kunde
det hänga två, en i vardera änden. Kring menträd dansade
ungdomen.

Menträd var stänger, som sattes Menträd.

Juul

8760

Rydaholm

1929

- 2 -

2360

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Myra. Olle Revander

Bei. Tunga Sjökvist

f. 1879 i Rydaholm

Näcken.

Näcken.

Hörde man näcken spela, kunde man
ej stå still utan dansade sig till döds. En gammal gumma,
som heter Lotta och som nu är 90 år, hörde en gång näcken
spela vid Bro. Men hon sprang därifrån det fortaste hon
kunde, Men vackert lät det, sa hon.

Småland,
H. Östbo,
Sm. Rydaholm,
App. År 1999.

- 3 -

2360

App. a. Östbo
Ber. av Jörgen Jönqvist
Född 1849 Rydaholm

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Påsk seder.

Påsk seder.

På dymmelonsdag fick man ej låna bort
bort något, ty då kunde illasinnade människor förgöra
det för en för hela året. skulle man

På skära torsdag gå upp före sol-
uppgången och skära torv och hänga det på "stavrarna" i
en gårdsgård. Den kunde sedan användas att bota korna
mot boren (bölder på fötterna).

Den dagen reste dessutom häxorna
till Blåkulla och då skulle man sätta stål i gödslan
och rita kors över dörrarna, för att skydda sig mot dem.

2360

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Folkmedicin.

Ett bra medel mot kikhosta var kiselbär, som växer i enbuskar.

Barn, som hade skärvan, brukade man ta tre gånger genom ett led.

Hade man klåe och utslag i huden, kunde man be ett lik ta det med sig åt graven.

Folkmedicin.

Kikhosta.

Skärvan.

Småland
Hed. Östbo
Fr. Rydholm
uppt år 1929

Uppt. S. M. L. Rydholm
Ber. Inga J. Rydholm
född 1849
Rydholm

Rydsköld, Jn

- 5 -

2360

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Julbröd.

På våren innan arbetet i jorden påbörjades, skulle karlen, som skötte vårplöjningen, sitta på ådret och äta av julbrödet, som hade gömts sen jul. Det skulle vara nyttigt för den nya säden och göra, att den blev bra. Men han skulle sitta på ådret, inte bredvid.

Julbröd.

2360

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Utvandring till Tyskland.

Åren 1879 - 60 var det missväxt här i Sverige och dåligt med arbete. Omkring 700 ungdomar utvandrade då till Tyskland för att söka arbete. En del vände väl tillbaka rätt snart, men många stannade. Självt kom jag till Mecklenburg-Schwerin. Jag minns, att den sista kon, som kördes ut i bet på våren hade en krans om hornen.

Utvandring till Tyskland.

Acc.nr. 2360
Inga Sjökvist
Född i Rydaholm sn. 1849.
Nuvarande vistelseort: Rydaholm
Huvudsakligaste vistelseort: Rydaholm.

2360

2360

Upptecknat
av
Olle Levander
sommaren 1929.

7.

Register.

Menträd.....	1
Näcken.....	2
Påkseder.....	3
Folkmedicin.....	4
Julbröd.....	5
Utvandring till Tyskland.....	6.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV