

2425

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Tröskning, mat.

Tröskning.

Innan man började tröska, skulle man fora kreaturen. Kl. 3 började själva tröskningen, men någon mat fick vi inte förrän kl. 8 : sill o pantoffler, stundom stekta stundom kokta. Hos bönnerna i Brunslöv fingo vi morgonbrö men inte här i Ullatofta. Här var en som trask i fyra år. Han kunde äta ru /råg/, så han kunde ju klara sig. Hos "Isaka" va dä bra, där va e kvinga, som ville en skulle leva. Vi fingo 'söba' sur mjölk. Alla söbo ur ett stort fat med hornskedar Sillen åt vi på bräddappar, för vi hade inga tallrikar. Husbonnen satt med drängarna i tur och ordning, nån piga fick stå nån gång. Sen gingo vi ut på logen igen till middag kl.12. Då fick vi soppa: päresoppa med klossor i, ärtesoppa, fläsk och kött. De kunde ha ett par stora fläskstycken inne på väggen, ty de slaktade inte utan ve jul. Stundom slaktade de en ko, som de gött på och använde allt köttet själva.

Sen höllo vi på, tills det blev mörkt, då vi forade och mokade. Efter kvällsmaten lade vi oss genast.

Da hade vi tält med tranlampor. Så hade vi Belysning.
"sävevekar" med, men det var inte titt. Dem lade vi på en tallrik och hällde tran på. Ett stål och en flint låg i fyrskrinet. De slogos mot varandra, och gnistorna tände på liasom en torr svamp och denna sedan spanor osv.

"Morkebrö" : smör, ost och bröd, da vi hade av-truskit.

Till kväll hade vi päragröt eller korngröt:

Det var ingen "torskeman". Varje bonne hade dräng Tröskningen. eller drängar och stundom stora söner och de fingo alla hjälpa till.

Vi hade ju lo, och där lade vi säden runtom med axen inåt - ett par travar stundom. Den ene gick framför den andre tillbaga/baklänges/ och såsslogo de i takt med pleilarna. Så klippte de bosen /halmen/ tvärtav. Sen vändes säden och slogos på nytt även på denna sida. Därpå slängdes allt upp i en drös i mitten, och så skulle säden

2425

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

"dragas" och det var det styvaste. Halmen fick sedan läggas på ett annat loggolv.

Sedan "risslades" säden, så att avslagen halm och själva axen kom undan och slutligen "kastades" säden från drösen med små träskovlar. Därvid skiljdes agnarna, mellansäden och den renaste kärnan från varandra. Man fick då begagna sig av vinden och ha dörrarna öppna så att agnarna flögo åt sitt håll. Säden kastades om ett par gånger, om man ville ha den riktigt ren.

Då säden var färdig bars den upp och förvarades på loftet eller i särskilda magasin, men sådana var det inte så många som hade, det var ju mest på godsen och de andra större gårdarna.