

Register

~~12~~

2492

sida 1.

2.

3.

4-5.

6-7.

8.

9.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV.

Nord Hammar

Skammaren

Alven

Pjäät

Gömnissen

Visa.

Väddelchsmärke.

Johanna Larsson
Vik. Född 1851.

*Isane
Kb's tid:
Börjans m.*

2492

Upptecknat av
Olle Thulin
Juli 1929.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Noas hunnar.

Noas hunnar är något, som flyger i luften.

Noas jakt kallas det också. Det flyger när som helst på efterhöstarna. Det är likasom en flock valpar, som pipa i luften. Det flyger alltid högt i luften. Nu för tiden hör man det inte.

Johanna Larsson
Vik. Född 1851.

2492

2.
Upptecknat av
Olle Thulin
Juli 1929.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Skaumannen.

Min far har en gång sett skaumannen.
Skaumannen höll mycket till på ett hemman, som hette Skårj. Här gick han in och lade sej på kakelugnsbänken. Han var likasom hemma där. Det var inne i den stuan, som min far såg honom. Det var en stor man, sade han.

Skausnuvan brukade ha skaumannen till att förvillan folk. En gång fick hon se en karl i skogen och ropade på skaumannen: "Förvillan, förvillan." Men han svarade: "Nej det är gamle Nils Skörj". Honom var han för god vän med för att förvillan.

Johanna Larsson
Vik, Född 1851.

3
Upptecknat av
Olle Thulin
Juli 1929.

2492

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Älven.

Farfar föll en gång i Simrishamns å. Han blev
rent förstörd. Han sade att det kändes som han mött något, som kas-
tat honom ner i ån. Han trodde själv, att det var älven, och att han
kommit i vägen för honom.

Johanna Larsson
Vik. Född 1851.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2492

4.
Upptecknat av
Olle Thulin
Juli 1929.

Skans

Alb

Rörum

7/8 1929

Sjörå't.

En kväll när det var nyfallen snö kom min man på vägen från Rörum till Vik. Då han kommit till Gärdet mellan Rörum och Vik, fick han se en karl till häst. Far trodde, att karlen kommit fel och skulle gå bort och fråga honom. Men da snubla han på en pale och rick ögonen av föremålet. När han titta upp igen, var både häst och karl borta. Det syntes inga spår efter hästen, så far sade, att det inte kunde ha varit någonting annat än sjörå't, som vist sej.

Johanna Larsson
Vik. Född 1851.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2492

Upptecknat av
Olle Thulin
Juli 1929.

5.

Sjöråt.

Det visade sej mot storm. Det såg ut som en hel flock stått på stranden och ätit. När man kom dit fanns där ingenting. Det brukade visa sej på sandstranden norr om Vik. Ofta slängde fiskarna ut en fann halm till det, och det såg ut som de åt, men halmen blev liggande kvar. Fiskarna voro inte rädda för sjöråt, men när de sett det höllo de sej hemma från sjön.

Johanna Larsson
Vik. Född 1851.

2492

6.
Upptecknat av
Olle Thulin
Juli 1929.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Goenissen.

De sa att han vändes mycket uppe i Rörum förr i tiden. Till Pehr Bengtssons på nummer 30 fanns goenisse. Där fick de tröska nästan året om, men på andra ställen fick de kvickt avtröskat. Men prästen som jag läste för, hansa att sådant det skulle snart förgås. Om inte förr så tas det av det tredje ledet. Så har det också gått här. Barnbarnen ha blivit utfattiga allihop. Per Bengtsson's dotterson sa en gång till mej, då jag tyckte att de ödelagt sin fikedom: Fan tar sitt lån igen, och det med ränta. När de skulle kärna där, skulle goenissen ha kärnesmör-mad. Det satte de upp på loftet. De fingo aldrig något smör själva till vardagslag. En gång skulle pian gå upp på loftet med goenissens smörmad. Hon tog och bet en bit. Det talade goenissen om för käringen om natten, och hon gav flickan en örfil på morgonen. Vid jularna skulle goenissen ha av julamaten. När han lämna varan, skulle han väl också smaka den.

Pehr Bengtssons dotter skulle passa honom en dag, då han var sjuk. Annars passade en gammal gumma honom. Men flickan sa, att hon aldrig gick in i rummet mera, där han låg. Under hans säng, berättade hon, låg en svart hund med röda ögon. När han sen var död orkade knappt sex man bära kistan. Det var ombyte tre gånger på den korte biten. En karl från Vik var med, och han var förstörd för 14 dar framåt, och det var ändå en stark karl. Pettersson hade sagt ifrån, att de skulle göra graven riktigt stor, men kistan gick ändå inte ner. Det hjälpte inte, att de gjorde graven större. Det var väl samma varelse, som stödde honom där, som förut hjälpt honom.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Johanna Kjellman
Rörum. Född i Gladsax.

2492

Upptecknat
Av Olle Thulin
Juni 1929.

8

Visa.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Fågeln han flyger högt upp i topp.

Han svingar sej med vingarna opp,

Hopp falleralla.

Han söker efter vännen~~k~~ kär,

Den som bortflugen är.

Hopp falleralla.

Estrid Jönsson
Vik. Född 1853.

2492

Upptecknat av
Olle Thulin
Juli 1929.

9.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Väderleksmärke.

I fru Jönssons farstu ligger en stor flat sten i mitten. Annars är det tegelsten på golvet. Vid vanlig väderlek är stenen ljusblå. Men när det ska bli regn, får den en mörk färg. En snickare, som bor mitt emot brukar på mornarna, då han träffar fru Jönsson fråga: Hurudan ser stenen ut i dag?