

Hanna Lindkvist
Rörum. *Albo, 1. k.*
F. 1857 i. B.

Upptecknat av
Olle Thulin
Juni 1929.

2493

Goenissen.

På en herrgård här i närheten, berättade
Mårten Lindkvist, fanns det ett rum, som det lyste i en gång
då herrskapet voro borta. Kusken var förveten och gick dit och
tittade. Där satt en stor tjock man, som hade röd toppmössa,
och han slog på tunnor. Kusken blev rädd och gick genast bort.
Då husbonden kom hem berättade han det för honom och sade: Här
kan vi inte vara länge. Så snart som jag ger hästarna något, så
blir det dem fräntaget". Det ska du inte bry dig om utan
gå du upp på gällan och lägg några pengar där och säg: Här ska
~~du~~ jag ge dej litet drickspengar, om du vill passa mina häs-
tarnens vi är här. Nu blev det annat av. Hästarna stodo jämt
blanka och feta och voro alltid mätta. Det var säkert någon rälig-

2493

Forts. Goenissen.

het.Där de hade sådan var där aldrig någon brist.

3

Hanna Lindkvist
Rörum.
F. 18 .

2493

Upptecknat av
Olle Thulin
Juni 1929.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Bäckhästen.

Far had en farbror, och han skulle gå till Mellby med brev. Då han kom till en å, som heter Tångdala, så stod där en vit häst, och han räckte över hela vägen. Han ville ej flytta på sej och fars farbror gav honom ett rapp av kätten, men det var som att slå på sten. Han måste läsa för att komma förbi. När han kom om igen, stod hästen där igen, och han sade nu: Du hindrar mej när jag gick upp, och du hindrar mej nu, och jag går mina redliga ärenden. Och så gav han honom ett rapp med kätten igen, men det hjälpte inte utan han måste läsa nu med.

Acc. n.
Hanna Lindkvist
Rörum.
F.18 .

2493

4.
Upptecknat av
Olle Thulin
Juni 1929.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Bäckhästen.

En Karl berättade följande för Märten
Lindkvist: En gång var han på väg hem och skulle gå
över bäcken. Då han kom dit fick han se en man stå där-ee
och han bjöd honom stiga in i stugan, som låg där och så
ligga där över natten. Han lydde och gick in och klädde
av sej och hängde kläderna på en stol. Men då han lade
sej sade han: Nu lägger jag mej i Guds namn. Men nu
försvann både hus och säng och kläderna hängde på en ale-
buske.

Uppskrift
Hanna Lindkvist *Ber.*
Rörium. *fr*
F. 1858

2493

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

5
Upptecknat av
Olle Thulin
Juni 1929.

Trollen i Svinaberg.

Hanna Lindkvists mor berättade att det fanns troll i Svinaberg. En gång kom en liten trollunge in i en stuga, en pysling som de kallade, och han ville låna salt. Kvinnan, som var i stugan frågade varifrån ungen var och han svarade: Från Kattakulla. Nu öppnades dörren och in kommer ett gammalt troll, som tog ungen och sade: Inte litet barn rista och flå utan låta få och gå och få lika gott igen.

Sen hon sagt detta försvunno de genom dörren. Nu säga de att åskan slagit ihjäl dem. De voro nog inte något gott folk.

Hanna Lindkvist
Röram.
F.18 .

Upptecknat av
Olle Thulin
Juni 1929.

2493

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Blåkullakäringar.

Den som hade ett kyllinga-
ägg bundet i klüten kunde se blåkullakäringarna, då de
kommo tillbaka. Men sådana de voro utan såsom gäss.

En fick en gång se två sådana gäss, som stodo och
tvättade sej vid bykällan riktigt rena. Det var för-
stås dåliga människor och sådana fanns det gott om förr
i tiden. Man skar i-n kors över dörrarna och det skulle
vara mot sådan dålighet.

Ull

Hanna Lingkvist

Rörum.

F.18

2493

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

7
Upptecknat av

Olle Thulin

Juni 1929.

Årsgång/till kyrkogården/.

Om någon var sjuk, hade ett lyte eller så där, skulle en anhörig gå till kyrkogården midsommaraf-
ton .Man skulle gå sedan solen gått ner och lägga ett lin-
ne på en grav, ant^agligen på en anhörigs. Så skulle det lig-
ga där tills daggen fallit. Sen skulle den, som var sjuk
ta på sig det och ligga i det hela natten. Den som gick
fick varken hälsa eller säga något utan bara uträtt^a sitt
ärende.

Hanna Lindkvist
Rörum. Född 1856.

2493

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV.

8
Upptecknat av
Olle Thulin
Juni 1929.

Vaggvisa, som Hannas far spelemannen lärt henne.

Gamla kvinnor med kroketa ben,
de sitta på torget och lurka.
Koen och kalven, soen och grisen,
fåret och lammet å baden.

Hanna Lindkvist
Rörum.Född1856.

2493

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Upptecknat av
Olle Thulin
Juni 1929.

Vaggvisa, som Hannna lärt av sin far spelemannen.

Hanna hade en liten gullvagn,
däri ville hon åka.
Hon hade en liten gullpisk i sin hand.
Hon piska så många, hon råka.
Pigor och drängar hade hon nog.
Tjänstefolk förutan behov,
o många små pullor på taket.

Hanna Lindkvist.

Född 1856.

Rörum, Albo hd.

2493

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Upptecknat av

Olle Thulin

Juni 1929.

I lördags snabbt som vinden, men likasom på lek,
Jag stal en kyss från kinden. Vad vill du? högt
hon skrek.--Jag vill.....jag ville bara just ingenting.
Nå så på kyssar spara och sitt nu vackert still.
I söndags lärd av lågan en ring jag blygt drog fram.
Vad vill du? gamla frågan, jag också då förnam.
Jag vill,, , jag ville bara, jag vill ha dig till fru.
Nå varför ej förklara mig detta förr än nu.

Grovisson stutte värtarna mot bestämning	1-2.
Bäckstenen	3-4
Trollen i Fornaberg	5.
Blikullakällningar	6.
Äsging midrommarafsten	7.
Vaggvisa: Gamla kvinnor med hucketa ben...	8.
" : Hanna hade en liten gullongor	9.
Visa: I lördags snubbt man vinden...	10.