

ACC. NR. 9497

Landskap: SKÅNE Upptecknat av: Olle Thulin  
Härad: ALBO Adress: \_\_\_\_\_  
Socken: RÖRUM Berättat av: Måns Nilsson  
Uppteckningsår: 1929 Född år 1860 i Rörum.

Uppteckningen rör Se REG. Sid 10.

Skriv endast på denna sida!

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

10 Sid.

Landskap: Skåne Socken: RörumFullständigt namn: Måns NilssonFödd den ..... år 1860 på .....  
(gård eller by)i .....  
(socken och landskap)Yrke: jordbrukare Bisyssla: .....Bosatt å följande platser: .....  
(socken, landskap, tid)Bor nu No 39 Rörum  
(gård eller by jämte postadress)

Faderns namn: ..... född .....

Moderns namn: ..... född .....

Sedan huru länge är släkten känd: a) fädernet? ..... b) modernet? .....

Närmare upplysningar om släkten: Broder till sagesmannen Nils Nilsson  
(t. ex. inflyttning, yrken m. m.)  
En gammal "Röingesläkt".Sagesmannens barndom: .....  
(el. uppptecknarens) (sysselsättning, syskon)  
skolgång .....

Läsning: .....  
(böcker, tidningar m. m.)

Resor: .....

Har sagesmannen sina hågkomster efter vissa personer? Vilka?  
(el. upptecknaren)

Deltagande i föreningslivet: .....

Förtroendeuppdrag: .....

Övriga upplysningar: .....

Död den ..... Ant. av .....  
(år och dag)

Dessa uppgifter ha insänts av: .....  
(namn och fullständig adress)

år

Måns Nilsson  
Rörum. Född 1860  
Albo hd

2497

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Upptecknat av  
Olle Thulin  
Juli 1929.

Goavätta.

Min mor talade om att i nummer 8 gick en gammal Goavätta.  
kvinna och slog en sked gröt i varje glugg i uthusen jula-  
kvällen. Det skulle goavätta ha sa hon.

Goavätta och goenisse var ett par. De, som hade dem blevo aldrig  
i brist på någonting.

Måns Nilsson  
Rörum. Född 1860.

2497

Upptecknat av  
Olle Thulin  
Juli 1929.

1.

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Gå årsång julanatten.

Den som ville kunna göra allt, skulle julanatten klockan 12 gå runt kyrkan tre gånger. Han skulle läsa en viss ramsa och vidare blåsa i nyckelhålet. Den som gjorde så i tre år i rad kunde sen göra allt, vad han ville.

Måns Nilsson  
Rörum. Född 1860.

2497

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Upptecknat av  
Olle Thulin  
Juli 1929.

3

Kreaturen.

Då kreaturen blevo sjuka gick de förr efter en klok gubbe.

Dessa gav dem sot, sillalake, sillaben och vissa örter/t.ex. krabbelök/. Det de mumla och sa var det ingen som fick höra. En som var mycket anlitad hette Per Vaktare. De läste vissa böcker; svartkonstböcker som de kalla. Ur dem hämtade de sin visdom. Men de, som läste dem, gav sej också fan i våld.

Då kräken släpptes fickde yngre enos och korna loasticka/en växt med starklukt/ eller terpentin.

Juladan och någon mer dag var allt pack ute. Då skulle det vara stål både över <sup>dörren</sup> och under skammeln i ladugården. Det var för att ingen rälighet skulle kunna förgöra kräken och mjölkaharen komma och ta mjölken. Det var ingen hare utan en av de där nissarna. Alla dörrar skulle vara väl stängda juladan.

Då en ko kalvat lades en sax och samma lade en gnidesten i byttan första gången de mjölkade henne.

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Måns Nilsson  
Rörum. Född 1860.

2497

*Alles bok  
Skåne*

4.  
Upptecknat av  
Olle Thulin  
Juli 1929.

*Beskr. Måns Nilsson  
Född 1860 i Rörum*

Storken.

För att storken fick ha sitt bo på gården, kastade han ena året ner ett ägg och det andra en unge. Ormar slök slök storken hela, men de gingo tvärs genom honom flera gånger, innan de blevo kvar i magen. Folk var mycket glada över att ha storkar på gården och lade upp hjulringar på taket.

Måns Nilsson

Rörum.F.1860.

Albo hd

2497

Upptecknat av

Olle Thulin

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Bli av med rättorna.

Bli av med

rättorna.

Här fanns en gammal kvinna förr, som kunde göra så rättorna försunno. Hon tog litet jord från den plats, där rättorna höllo till. Så gick hon till sjön och slängde i jorden i sjön. Sen försunno snart rättorna. Om det var på någon bestämd dag, minns jag ej.



Måns Nilsson

Rörum.

2497

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Gåtor.

Gåtor.

Vad är det, som går på huvudet till vatten? /Hästkosöm/.

Runt som solen svart som jorden går i vatten och gör egg.

/En slipsten/.

Tag täckelset av, två fingrar begrav, tag upp dem igen, täck  
över sen. Jag menar det smakade gott min vän. /En pris snus/.

En svart häst i en vit stall lägger rumpan på taket.

/En svart järnugn/.

Om dagen full av kött och blod om natten står och gapar.

/En träsko/.

Vad går kråkan innär hon är tre år? /I sitt fjärde/.

Vilket är det tyngsta trät på jorden? /Oket/.

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Två visa skyn,två visa byn,fyra hängande,fyra dängande och  
en lång rumpa bakefter. /en ko/.

Vilken slog den första spiken i Lunds domkyrka? /Hammaren/.

Var sitter den största stenen i Rörums kyrka? /I det största hålet/

Vad är det för en dag,som ej står i amanackan? /Dödsdagen/.

Där kom en man ifrån Lappeland.Han hade tusen lappar på sin  
kappa. /Ett kálhuvud/.

Måns Nilsson

Rörum.

2497

Visa från Rörum.

När jag var en bondebränt, hade jag mig en vän.

Som på hjärtat låg.

Men nu vill hon gifta sig, nu vill hon ta en ann.

Och förglömma mig.

Minns, minns du min vän i den gröna äng, där vi sutto kvar.

Minns du när du frågade mig, minns du vad jag svarade dig.

Just i samma stund.

Visa fr.

Rörum.

Melodien upptecknad av A. Malmgren.

Måns Nilsson

Rörum.

2497

En visa, som allmänt sjöngs i Rörum på 70talet.

Visa fr.

Rörum.

Kan inte jag få bli din lilla vän ja vän /--/.

Kom i min famn och bliv min vän och giv mig så en kyss igen.

Kom i min famn och giv mig så en kyss.

Du var hos mig nyss och fick en kyss.

Trallella lalla la.

Du var hos mig nyss och fick en kyss.

Trallellala.

Melodien upptecknad av A.Malmgren.

Register:

2497

10

Goavatta

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

sida 1.

50-årsring jubelattor

2.

Kreaturen: magiska handlingar m. m.

3.

Stockar

4.

Bli or med rättor

5.

Gåtor (12 st).

6-7.

Visa fr. Rönner: När jag var en barnbarns barn

8.

" " " : Kan inte jag få bli din lilla vän... 9.