

2531

LURDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

1

Gengångare.

Nere vid bron vid Bosjökloster har det hänt en gång på den tiden, då där inte var bro utan endast en pram ,att pramen drev undan en gång, då det var en hel bruastass på den och alla drunknade. Sen har man berättat fiskare och andra, som varit där nere, att de ibland kunde höra musik, som spelade i sjön.

Gengångare.

LUNDS UNIVERSITETS  
ETNOLOGISKA MUSEUM

2531

Stål.

Stål.

Man satte stål i dörrtröskeln mot häxorna för att skydda sig för dem. Och man ritade med krita kors över dörrarna. Kors över dörrarna.

2531

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

Kärna smör ,häxeri.

Kärna smör, häxeri.

Farfar kom en gång på den där häxan nere i Skarhult en midsommarnatt, då hon stod ute i en å och kärnade. Men hon bad honom att ~~han~~ för allt vad han gjorde inte skulle tala om det för någon. Och det gjorde han inte heller, så länge hon levde. Sen gjorde det ju ingenting.

2531

Gengångare.

Gengångare.

För att en död inte skulle gå igen ,lade man  
stål vid tröskeln ,innan den döde bars ut av huset,Det  
skulle hjälpa.

2531

LUNDS UNIVERSITETS  
FOLKMINNESARKIV

5

Vigd vid ett träd.

Vigd vid ett träd.

Vi hade en farbror ,som var skog-  
vaktare nere i Skarhult och hette Årad.Han hade ,sade man,  
blivit vigd vid ett träd.Om man hade blivit vigd vid ett  
träd,så kunde sen ingen präst viga dem.Och han kunde heller  
inte bli gift,men han sökte visst opp trädet,för om bara  
de kunde finna trädet och förstöra det ,så hävdades förbannelsen.  
Han sökte opp trädet och högg det visst ,för sen blev han  
i alla fall gift.

2531

Häxa.

Nere i Skarhult fanns det då en häxa. Vår far var mycket bekant med henne och hon brukade alltid bjuda honom på kaffe, då han kom där förbi. Men hon hade mjölkahara och en gång sköt far efter hennes mjölkahare, men det gjorde ingen nytta. Men då lade han silver i bössan och sköt en annan gång efter hennes hare och då blev den där, men då han kom fram, var det bara en gammal hosesock och tre brända tändstickor.

Sen när far kom ner till käringen, så sade hon: "Ja, du har skjutit efter mina mjölkahara, men jag skall inte göra dej nånting, för att det är du, men gör det inte fler gånger, de säger jag dej." Hon ville ju inte göra honom nåt ont, för att de voro goda vänner.

Häxa.

Mjölkahare.