

Lyftesten.

Lyftesten.

I Billinge hade man en sten. Den vägde 18 pund ~~XXX~~ 1 skålpund och den hade man till att lyfta för att pojkarna skulle visa ,hur starka de voro.

Stenar.

Sten.

Det var en sten oppe i en vång, som kallas  
Stensvången, om den sade man, att den vände sig var gång den  
luktade nybakat bröd.

Bäckahästen.

Bäckahästen.

Det var en man här som en gång kom till at fånga  
bäckahästen. Han skulle ner och ta sin egen häst och då  
gick där två precis likadana hästar. Och han visste ju inte  
vilken han skulle ta. Han lade grimman på den ene, men då han  
hade gjort det, så såg han, att det var bäckahästen. Men han  
visste ändå hut, så länge så att han kunde ta grimman av honom  
igen, Men sen gick han i ån med detsamma.

Dödsvarsel.

Dödsvarsel.

Vi hade en präst hemma här som alltid sade ,  
då det kom att stå ett lik över söndagen: "Det är lik över  
söndagen, då kommer det snart en annan efter. Måntro det inte  
~~skall~~ skall bli jag." Han var ganska sjuklig och han  
gick ofta så dää och väntade på att han skulle dö.

2533

Dödsvarsel.

Dödsvarsel.

Man sade alltid, att om folket skockade sig, då de voro på väg ~~KXXX~~ från kyrkan, så betydde det, att det snart skulle bli lik i socknen! Folk skockar sig i dag, det blir snart lik", sade man.

2533

Bäckahästen.

Bäckahästen.

Man sade alltid, att bäckahästen visade sig, då det skulle bliva fult väder, Han brukade hålla till på många ställen och han brukade skrämna folk.

2533

Offerkälla.

Offerkälla.

Nere i Pinedalen nere vid Gudmundtorp finns en källa, som man kallar "kungskällan", däeför attt Karl XV en gång druckit ur den. Men om den källan berättar man också att man där brukade offra i gamla tider.