

Smiland
Kärsta
Almesåkra

2613

Född 1847 i Almesåkra

A: 1
(P.d.)
Gie

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

I Davidstorp var det ett berg, varifrån en jätte skulle kasta en sten mot Almesåkra kyrka, men blocket föll i stället ned vid V. Gödeberg och vred på sig, varje gång, det hörde kyrkklockorna. Blocket stort som "ett rum", nu söndersprängt.

"Jättekast"

"heliga stenar"

Det fanns stenar, som ansågs heliga, och man fick ej röra dem (eller någon angiven sten).

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

af: f 2

2613

Kom det en virvelvind, skulle man kasta en Virvelvind.
pinne eller något annat åt den.

A: 3
(A: 6?)

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2613

Sagesmannen hade från sjön (Davidstorps- "Drakalys
sjön) sett "drakalyse" på Rya mosse. "Nu ha di tänteld
i svansen på Satan". Det flyttade sig , och en av de i
båten varande säger: "Si hur han springer".

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

H:o
P. 4

2613

Räven satte sig en gång under en gran. En bonde Om en räv.
höll på att hugga vidjor i toppen, han "släppte hacket",
som högg av "rumpan" på räven, som sade: "Att en inte sa
få sitta under en gran å tala för se själv å mista rumpa".

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

L: d.
5

2613

Matärterna i en gryta sades på hösten säga:
"Tocka de, flött de, tocka de, flött de.....", men
på våren: "Var ä du? Här ä ja"

Matärter.

P. 26

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2613

I kräftans djurtecken höll det sig regnigt. Regn.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

P. a. 7
E: c

2613

Det fanns träd, som man ej bröt Om träd.
av eller fällde, för då var olyckan framme.

Aspens löv dallrade, för det var någon, som Aspens löv
släppt iväg en "luffare".

P. d. 8

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2613

Öster om Storkvarnen i Bringetofta socken Hälsokälla.
fanns en hälsokälla, dit man skulle gå och tvätta sig
"emellan midsommardaa" , och så skulle en lägga en slant
i källan. Var hälsogivande. Sagesmannen kände flera fall
av detta förfarande.

Smilund;
Täcker hd
Almsåkers b

Uppf. av E. Hertzman
Skr. av Jonas Andersson
Gubb 1847

P. e. 9

2613

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

"Gubben i månen" var "en rovtjyver". Det var Månen.
en gubbe, som stulit rovor.

P. 10

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2613

Norrsken benämndes "sillablek" och berodde på, att sill i så stor mängd gick intill kusten, att det återspeglades på himmelen.

"Sillablek".