

Försvärja sig åt satan

Försvärja sig åt satan

De sade att den personen som svor falskt hade för-
svurit sig åt satan och att han aldrig skulle bli frälst.

2645

Spiritus

Spiritus

En man i Öggestorp hade ett djur, som han kallade
för spiritus. Han hade det förvarat i ett glas och det
var ett mellanting mellan humla och geting. Det liknade
en humla, men hade flera ben än en sådan.

Offerkälla

Offerkälla

Vid Ljungarp i Öggestorps socken låg på Torps ägor en källa, där de offrade i mina pojkar och vars vatten ansågs vara hälsosamt.

Midsommarafton på kvällen kommo mycket folk flera mil ifrån till källan. De stannade där över natten och offrade ~~pennga~~ pengar i källan. Vi pojkar brukade efteråt vittja källan och fingo då upp battingar, tre- och sexstyvrar och skillingar. När människorna, som hade kommit för att offra, reste hem på morgonen, togo de vatten med sig.

Barnakvinnor

Barnakvinnor

Om en kvinna som var med barn slog en orm, så blev barnet en orm. Jag kände en kvinna som gjorde det och när hon sedan fick sitt barn, så var det en orm. Både huvudet och kroppen hade det precis som en orm och väste också som en orm. Men man dödade det barnet.

En annan kvinna hade hållit i en kalv, när den slaktades. Barnet, som hon sedan födde var till hälften kalv. Han hette Pelle och jag kommer ihåg honom så grannt. Han såg ut som en kalv i ansiktet, ja, det är sannt, för jag har ju själv sett honom många gånger och han bräkte precis som en kalv. Men han levde ej mer än i sju år. Sedan

dog den stackaren, som väl var.

Om barnakvinnan var med vid svinslakt, fick barnet fallandesjuka. Det fick likadana ryckningar som svinet hade, när det slaktades. En kvinna går ju med barnet i fyrtio veckor och de sade, att i den veckan som hon hade varit med, ~~lika många~~ år efter skulle barnet sedan ej vara säker för fallandesjuka. Om t.ex. en kvinna hade varit med vid en slakt, när fostret var 35 veckor, så kunde barnet inte vara säkert förrän det var 35 år, att det inte skulle få fallandesjuka. Men hade det gått över den tiden skulle det vara säkert sedan, om det dess förinnan inte haft någon känning av sjukdomen.

En man, som jag var bekant med, var röd som eld över halva ~~ansiktet~~ ansiktet. Modern hade varit med om en elds-

2645

3

våda, medan hon gick med honom. Hon hade blivit skrämnd, när hon fått se ekden och tagit sig med handen i ansiktet. De skulle inte ta på sig, om de såg något och blev skrämnda, för då fick barnet ett märke.

Om de t.ex. såg en råtta och tog på sig någonstans i sidan, huvudet eller ansiktet, så fick barnet ett märke, som liknade en råtta.

Sjukdomar och hus-
mediciner.

Sjukdomar och
husmediciner.

Rönnbär användes mycket förr i tiden som läke-
medel. De plockade dem, varefter de torkades och åts
i torre. Rönnbären användes, när de hade värk i veka
livet.

Rönnbär

Som botemedel mot urinstämma användes s.k. renfans-
té. Renfanet , som växer ute på gårderna, plockades, tor-
kades och gömdes på. När de så fick urinstämma eller om
de hade ont i bröstet eller magen kokade de renfanet och
drack.

Renfansté

Jag hade själv händerna fulla med vårtor i min Vårtor
ungdom. Då var det någon som sade till mig, att jag
skulle taga lika många ~~vårtor~~ ärter som jag hade vårtor
och kasta dem i en brunn. När de sedan hade ruttnat,
påstod han, skulle vårtorna gå bort.

Ett annat bruk att taga bort vårtor, som användes
av somliga, var att knyta en tvinnatråd över varje vår-
ta och sedan kasta tråden i en enebuske. Om en annan per-
son sedan råkade få tag i tråden, skulle han få vårtorna
istället.

Om man hade fått bölder skulle man koka vanlig råg- Bölder
mjölsgröt och lägga på, så skulle bölderna försvinna. Det
var bara att koka gröten och lägga på, så att bölderna

brusto. Gröten skulle emellertid bytas rätt ofta, så att den drog ut smörjan ordentligt.

En del hade ~~linfrögröt~~ linfrömjöl, som de kokade till en gröt, men det drog ut för hastigt, så att det var säkrare att använda sig av rågmjölsgröten.

Stolslaget, som man fick när det var riktigt varmt, gick bort, om man välvde upp och ner på en stol och höll öget över steget och vred några varv åt höger. Att det var bra vet jag, ty det har jag använt mig av själv.

Stolslaget

Om de hade fått gikt skulle de smörja med vitlockasprit eller också skulle de låta åder.

Gikt

Onna biten det var små vita maskar som bet en i vatt- net, när man tog kräfter eller dyl. Man skulle då lägga på varm mjölgröt.

Onna biten

2645

Midsommarsgång

Midsommarsgång

De skulle gå till en korsväg midsommarsafton på natten klockan tolv. Flera fick gärna gå i sällskap, men de skulle hålla sig absolut tysta. De skulle då få se in i framtiden och veta vad som skulle hända. En flicka t. ex. skulle möta sin tillkommande

2645

Förebud

Om skatan kom fram till huset och sktattade, kunde man vänta främrat.

Om man tappar en sked så skall det komma fruntimmersfrämrat, men om man tappar en kniv kommer det en karl.

Om man känner sig sömnig helt hastigt, så skall det komma någon som skall bli rik.

Om katten kliar sig bakom öronen skall det bli oväder. Många personer vände förr i tiden om, om en katt eller ekorre sprang över vägen.

Det anses vara tur om svalan bor i huset.

Förebud

Skatan

Tappa

Sömnig

Katten

Svalan

2645

Marta i Röven

Marta i röven

När jag var skolpojke kom jag i håg, att vi alltid voro säkra på att vi inte skulle kunna vår läxa om vi mötte Marta i Röven. Vi gick alltid baklänges, när vi mötte henne. Hon blev naturligtvis arg, när hon såg att vi gick baklänges för henne, för det var ju inte vidare hedrande för henne. Hon vek upp kjolarna och klappade sig i ändan och sa: "Kyss mej i röven", och hon kallades därför Marta i röven. Hon var katolik. Det fanns ganska många katoliker på den tiden. Det var väl en kvarleva från gamla tider.