

2679

Häxa.

Häxa.

Om man sköt en skata, så kunde man riskera , att man sköt en häxa. Sköt man en sådan, kunde man få sota med att sätta till ett kreatur. Bössan blev ävenledes skämd efter ett sådant skott.

Detsamma gällde, om man sköt en korp.

UNIVERSITETS
MINNESBOK

2679

Smörharar.

Smörharar.

Smörharar äro gula. Krans och Lundahl och jag voro uppe i Jätsberg och jagade efter honom en hel vinter. Vi sköto väl en 20-30 skott efter honom, men alltid snodde han sig undan. Hade vi lagt ihop och smält ner en tvåkrona, hade vi fått fatt i honom förstås, men det var det ingen av oss, som vil- le. Vintern därpå sköt vi honom dock med en silver- kula. När vi kom och skulle taga honom, så var det bara tre hopbundna stickor, litet grand brända i ändarna.

2679

Trolltjäder.

Trolltjäder.

En morgon var Anton ute och skulle skjuta tjäder på spel. Då var det, som om det spelade alldeles intill Liggamåla. Det var i kronoparken. Men det bara flyttade sig från träd till träd, så Anton förstod, att det måste vara något galet med den tjädern. Han vände därför om och gick hem. Då hörde han någon skratta inne i skogen. Det kunde inte vara någon annan än sko'snuvan, som

4. 4

drivit sitt spel med honom.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2679

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

2679

Visa tjuven.

Visa tjuven.

Här var en gammal käring, som kallades Träsko-Marian. Hon talade om, att hon blivit av med en kopparkruka. För att få igen denna, gick hon till en klok gubbe, som hette Harald. Han visade henne tjuvens ansikte i en kittel med vatten, och då hon såg det, kände hon igen en grannkvinna. Den kloke sade därefter till henne: "I morgon bittida kommer hon, som har stulit den här krukans, till dig

och vill tigga något av dig, antingen bröd eller so-
vel eller kanske kläder, men du får inte giva henne
någonting, för gör du det, får hon inte ont av det,
som jag nu skall sätta på henne!"

2679

Käringen gick hem, och dagen där-
på kom grannkvinnan till henne och tiggde något, men
hon fick ingenting, utan måste gå sin väg igen.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

När några dagar voro gångna,
drömde Träsko-Maria en natt, att tjuven stod fram-
för henne och sa: "Nu har du plågat mig intill döden,
plåga mig inte längre!"

Följande dag gick Maria till tju-
ven. Denna låg då till sängs och hade nästan skitit
ihjäl sig. Då sade Maria till henne: "Jag vet, att du
har tatt min kruka. Leta du upp 'na, så blir du väl
bra!"

Skämma bössor.

Om man ville skämma en bössa, skulle man draga ur en spik ur en gammal likkista och snurra denna kring bösspipan.

Botemedel mot detta var att taga en orm m.en klovtt (klynna) och stoppa den i bösspipan och därefter skjuta av ett skott.

Man kunde även lägga bössan i en bäck, som rann mot norr och låta den ligga där 2 eller 3 dagar.

Skämma bössor.

2679

Ordstäv.

Ordstäv.

När de gamla tröga vagnarna gå
uppför backarna, sa' de: "Krig och örlig!" När de gå
nerför: "Frid och rolighed!"