

Landskap: Skåne Upptecknat av: Gunnar Nilsson  
Härad: Vemmenhögs Adress: St. Nolleberga, Djurstöv  
Socken: Gustavs Berättat av Olof Andersson  
Uppteckningsår: 1929 Född år 1873 i Gustavs

Uppteckningen rör: Bengt Fogelberg på Börvinge.

En av Börvingegods dugligaste jägare var Bengt Fogelberg. Om honom berättas en mängd märkvärdiga historier om hur han genom sin skjutskicklighet överträffade de andra jägarerna på godset. Det berättas, att han fått sin färdighet genom att skjuta till måls på en oblat, som han anbragt på ett träd i stogen.

En gång det skulle vara klappjakt på godset blev han tillrädd av greven, att han behövde ej vara med, du börjar ju och bli till äsen så du kan ju vara fri, sade greven. Detta lyckte ej Fogelberg om, utan han gick och grände sig över detta hela dagen. Tidigt på morgonen följande dag började

2714

2

jaktten och pågick till sent om kvällen, men inget djur hade dödats. När man sköt på djur så bars stog det en kullerbytta och sprang sedan lika bra igen.

Då sade en bror till Fogelberg, han kette Ola de ha vi Bengt att laska för. Nästa dag gav greven order, att Bengt skulle vara med och jaga. Den dagen fingo de så mycket, "att <sup>de</sup> pradden på joren," berättas det.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Gunnar Nilsson  
 Härad: Vemmenhögs Adress: St. Mölleberga, Djuvstöv  
 Socken: Gustavs Berättat av Olof Andersson  
 Uppteckningsår: 1929 Född år 1873 i Gustavs

2714

3

Uppteckningen rör: Thosterskalten på Böringe.

Kungens riddare kom en kväll från Södra  
 Lindholmen till munkklostret på Böringe med en  
 skrivelse från kungen. Han knackade på porten  
 och fråga om han fick tala med abbedissan. Men  
 munkarna ville inte öppna för honom. Då utbrast  
 riddaren: "Öppna i kungens namn, annars skall jag  
 stå mer hela duvslaget och så skola väl de skygga  
 duvorna krypa fram." Då öppnades porten och han  
 tillade dem, att de skulle flytta därifrån inom  
 14 dagar. Munkarna hade en stor skatt, som de ville  
 gömd undan. De befälde sin dövtummre dräng  
 att bära ut den i skogen vid ett trä. Han gräv-  
 de ett hål i jorden och skulle just börja kasta

2714

4

mg  
jord på, blev han bakifrån överfallen och ihjälbruggen  
med en yxa av föreståndarskan. Man har okaliga gånger  
sökt efter skatten men ingen har lyckats. En inspektör  
Tijfberg på Böringe var en av de iwigaste att leta  
efter skatten, men han fann den ej heller.

Landskap: Skåne Upptecknat av: Lunnar Nilsson  
Härad: Vemmenhöög Adress: St. Mölleberga, Djurslöv  
Socken: Gustav Berättat av Olov Andersson  
Uppteckningsår: 1929 Född år 1873 i Gustav

Uppteckningen rör: Höpparportarna på Havgård.

På Havgård förenns för många år sedan ett par höpparportar, som av någon anledning skulle bortförstas. För detta ändamål skulle man använda ett par sjukkalvar. Dessa skulle, om arbetet skulle lyckas, fodras på ett särskilt sätt. Båda kalvarna skulle få lika mycket sösmjölk i annat fall kunde ej portarna bortföras.

En kväll då man var sysselsatt med att giva kalvarna mjölk kom en främling in i stallet och föreslog ryttaren, att den ene av kalvarna borde hava litet vatten bland sin mjölk och den inte ont använde ryttaren gjorde som han blivit tillsagd av främlingen.

2714

6

När halvorna voro färdiga, spände man dem för portarna och då visade det sig, att den ene halven fått vatten i sin mjölk. Han föll på knä och då var det liksom en osynlig röst, som sade: "att den vandruckne halven gick ju på knä," och med det samma föllo både portarna ner i sjön. Det påstås att vid klart väder kan man se något, som gliser i vattnet. Många har försökt sig på att taga upp <sup>dem</sup>, men det har varit omöjligt att finna dem.