

Blekings
Ritter
dammstopp
1790

upps av Pierre Gustafson
Sölveborg

bes av Peter Ericsson
född 1858 i Gammelstorp

Mjölkhäru.

Det var en gång en, som sköt en mjölkhäru.
Men då var det bara fyra pinnar och ett löts "håse-
skaft" (strumpskaft)

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2733

1

Gammalstorp, distrikt, Bl.

Benni Bengtson 1950

B. Bengtson

f. 1853 i Gammalstorp

Goarnisse.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2733

På en gård i Boa hade de Goarnisse. Men så såldes gården och då blev där ett sådant förskräckligt gny. Så en kväll kom det en in och frågade, om de behövde en dräng, för han ville tjäna där. "Nej för allis i världen," svarade de. Då for Nisse, för det var han, i väg med ett rejligt dån. Sedan drog han från gården i stället för till den.

Gornisse.

På en gård i Kylinge sågs det alltid en svart
kato med röda eldögon i "slyngagluggan" om
kvällarna. Så tyste det alltid på togen. Det
var Gornisse, som först tyste säden och
sedan drog den från gården. När de öppnade
dörren och skulle se, var det genast tyst, men
så fort de stängde, börjades det igen.

Granisse och byerna.

Granisse var så stor som en liten grojk; man hade
röd pickelhua och knäbyxor. - På ett ställe hade
de skäldare. Då skulle det också säs en liten "kläm-
ning", men det var ingen av folket, som skulle ha den. Men
julafton lade de ut "klämningen" till Granisse. Då
var det någon, som hörd, att Nisse sade: "Roa byer
passa Nisse bra; Roa byer passa Nisse bra."

Med holltyg.

När de hade "räkat ut för något" skulle de ta
sopkvarsten och lägga glöd i den. Sedan skulle de
ta den omkring den sjätte tre gånger. Sedan lades
den på golvet, och de skulle de gå över den tre
gånger och spotta varje gång.