

4  
2755

1

Sjöjungfrun.

Jag har själv setit Sjöjungfrun en gång i Indiska  
Oceanen. Den ser ut som en svart dam, men den  
har en stjärt som en fisk. De säger, att när den visar  
sig, så varslar den storm.

Kabbelgats-Nisse

I Kabbelgatsid, ett litet rum i försen, bor  
Kabbelgats-Nisse. Han är en liten gubbe (1 alu hög)  
med stort vitt skägg och lång röd mössa. Han  
är skeppets värd (alla stora fartyg ha sin  
värdar). Om det var någon av besätningarna,  
som försommade sin plikt, så kunde han få  
sig en örfil av Nisse. Nisse hade en kam-  
mare, och ibland kunde man få höra honom  
nere i lastrummet, om det hade blivit några läckor.  
Om ett skepp skulle gå under, lämnade Nisse det, in-  
nan det för sista gången gick var hann. Det var  
ett säkert varsel.

## Fäteliture.

Fäteliture kom en gång till två, som låg och sov.  
Den ene var lång och den andre var kort. Då såg han, att  
den lilles fötter inte räckte så långt ner, som den stores.  
Då sa han: "liten och stor ska passa ihop." Så drog  
han i den lilles fötter, så att de kom lika långt ner  
som den stores. Men så kom han till deras huvud. Då  
såg han, att det inte passade ihop. "liten och stor ska  
passa ihop," sa han, och så drog han i den lilles huvud.  
Men då såg han, att det inte passade ihop vid fötterna.  
Då drog han i fötterna igen och sa: "liten liten och stor  
ska passa ihop." Men då var det så när vid huvudet igen.  
Då blev han arg och tog en yxa och högg av den  
stores huvud och sa: "liten och stor ska passa ihop."

Sjösjukan

Mot sjösjukan använde de förr sjövätskan.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

91 2755

4

Am!

di  
275b

5

Wissling

Sjömannen får sjunga så mycket han vill, men  
det var inget befäl, som tilte, att han visslade.  
Lynde han detta blev det genast straffkommande-  
ring. Visslandet broddes nämligen framkalla  
vindarna.

Segla en Söndag

Det var inte riktigt lyckligt att segla en söndag.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

ab

2755

6